

# Varnæs Sogns Kirkeblad



Foto: Holger Warncke

## Opgave og gave – lov og evangelium

I sognet har vi en tryksag, der har til formål at oplyse om foreningsmæssige og kirkelige forhold. Formålet er oplysning. Vore børn kan næsten ikke vente tiden af, så stor er glæden over at skulle begynde i skolen og høre om og lære alt det, som lærerne har at give dem. Og fordi vore børn bliver taget godt imod, øges lysten til at lære, og vi får det, Grundtvig kalder "skolen for livet". At leve er at lære, at blive oplyst om det underfulde liv, vi lever i og selv er en del af.

Og vi uddanner lærere til at oplyse om det, vi gerne vil vide noget om, herunder den kristne tro, Bibelen og det kristne livssyn.

Det er hævet over enhver tvivl, at vi er dybt præget af Bibelen og dens mange fortolkninger. Og et gennemgående træk i fortolkningen af Bibelen fra Paulus over Luther til vor egen tid er, at Guds ord er lov og evangelium (glædeligt budskab). Skal livet, som Gud skaber, bestå, så er der noget, vi skal og noget, vi får.

Bibelen er kirkens grundbog. Hver enkelt af os kan læse i den, som vi vil. Bibelselskabet, der i år fejrer sit 200 års jubilæum, udgiver hvert år en plan, hvorefter man dagligt kan læse et lille stykke. En plan, der følger den måde, vi ved årets gudstjenester læser Bibelen på. For ved gudstjenesterne springer vi rundt i Bibelens mange bøger og tekster, så de belyser det forløb, som gentages hvert eneste år. Forløbet frem til det, som vi forstår som kirkens hovedsag "lov og evangelium", opgave og gave. Begge dele.

Målet med kirkens oplysning er pinsen. Målet er erfaringen af Guds kærlighed til

*fortsættes side 2*

os. Men Gud vil ikke bare elske. Gud vil også elskes. Du skal elske Herren din Gud, hedder det første bud. Sådan som vi alle vil elskes. Og hvad kommer først? At Gud elsker os, eller at vi elsker Gud? At vi beder til Gud, eller at Gud ved sin søn beder for os? Det er en opgave at elske. Det er en gave at blive elsket. Livet er begge dele.

Pinsens budskab er i år "Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min

far vil elske ham, og vi skal komme og tage bolig hos ham." Joh. 14,23. "Vi" er Faderens og Sønnens ånd og kraft. Gud blæste sin ånde i det ler, han havde formet, og det blev et levende menneske, Adam. Således blæser Gud – os til glæde - sin og sin korsfæstede og opstandne søns ånde i os, så vi ved den kan overvinde synden og døden og hver dag have evigt liv i troen på vore synders forladelse og kødets opstandelse.

*Povl Callesen*



## GULDKONFIRMATION

I 1964 var vi 14, der blev konfirmeret i Varnæs Kirke af pastor Urban Schrøder. 6 fra Bovrup og 8 fra Varnæs.

50 år efter mødte 4 af os til gudstjeneste i kirken ved pastor Povl Callesen. Efter den kirkelige handling var der fotografering foran alteret ligesom i 1964.

Der var ikke planlagt noget efterfølgen-

de, men vi fik alligevel et par hyggelige timer sammen, idet Lillian inviterede os, vores ægtefæller og Povl Callesen hjem til kaffe på Damgade. Her gik snakken livligt, og det var en stor oplevelse at se hinanden igen efter så mange år.

*Lilly Laursen*



## Mest for børn

### Kære alle børn!

Denne gang handler jeres afsnit i kirkebladet om Noas ark. Noas ark er ifølge biblen det skib, som Gud befaler Noa at bygge for sammen med sin familie og dyr at undgå Syndfloden. Arken omtales i Første Mosebog kapitel 6-9.

Der sker nemlig det spændende, at Noas ark kommer til Sønderborg i 2014. Det er muligt at komme op på Arken og se en udstilling om diverse fortællinger fra biblen. Det er en hollænder, der har bygget en kopi af Noas ark efter de mål, der er beskrevet i biblen. I år er denne båd på rundtur i Danmark og vil på et tidspunkt (kendes i skrivende stund endnu ikke) sejle til Sønderborg, og den vil være åben for publikum.



Arken er 70 meter lang, 13 meter høj og 10 meter bred. Og i 4 etager.

Hollænderen Aad Peters ark er mindre end Noas ark i Bibelen. Den er 70 meter lang, 10 meter bred og 13 meter høj, hvor Bibelens ark var 150 meter lang, 25 meter bred og 15 meter høj. Men højden på denne ark er altså næsten den samme som i Bibelen.

Besøget på Noas Ark byder både på en legeplads for børn, en opdagelsesrejse med en gåde, en restaurant under grene på Livets træ, et stort teater og meget, meget mere. For alle aldre er det en kæmpe oplevelse.

Måske kender I allerede fortællingen om Noa?? Ellers vil jeg kort fortælle den her: Gud har opdaget, at menneskene, han havde skabt var onde, og derfor skulle de onde straffes ved at drukne i Syndfloden. Dog fandt Gud Noa som et retfærdigt og rettroende menneske, og han fik lov sammen med sin familie at bygge denne fantastiske Ark og gå om bord i den sammen med et par af alle slags dyrearter.

Derefter regnede det rigtig meget i 40 dage og vandstanden steg op over de højeste bjerge i verden. Derfor omkom alle levende væsner på jorden både mennesker, dyr, krybdyr og fugle. Kun Noa, hans familie og dyrene på arken overlevede. I 150 dage sejlede Noa og de andre rundt. Derefter begyndte vandet at falde, og den syvende dag i den syvende måned stødte Noas ark på grund i Ararats bjerge i Tyrkiet. Noa sendte ad flere omgange fugle ud for at de kunne flyve ud og finde fast grund under fød-



derne. En due kom tilbage med en olivengren i næbbet, og derved kunne Noa se, der var land i sigte.

Gud befalede Noa og alle ombord at stige ud af arken. Derefter bygger Noa et alter til Gud og ofrer alle de rene dyr og fugle som en gave til Gud. Det bliver Gud meget glad for. Derfor indser Gud at selvom mennesker vil blive ved med at gøre dumme ting og opføre sig dumt, vil han aldrig mere sende så meget vand på jorden at levende væsner bliver udryddet. Dette beviser han ved at sende en regnbue i de flotteste farver på himlen. Derfor når I ser en regnbue på himlen, så kig op på den og husk, det er et tegn på, at Gud passer på jer, og jorden aldrig mere vil gå under.

*Bente Dall*



## Turen gik til Nørrebro

Fredag den 21. marts var der afgang for konfirmanderne fra Varnæs og Bovrup mod Nørrebro. Denne gang var det os, der skulle besøge dem og deres kirke. Få et lille kig ind i, hvordan de bor og hvad de laver.

Vi blev modtaget i Anna Kirken af konfirmanderne og de to præster fra Nørrebro, og der gik ikke lang tid, før alle følte sig hjemme. Efter aftensmaden, blev vi underholdt med sange og musik. Vi flyttede vores egne grænser, for hvad der var pinligt og ikke pinligt. Hen på aftenen sendte vi konfirmanderne hjem. Da vi mødtes lørdag morgen, var forventningerne til dagens program, pænt moderate. Søvnens hang i øjenkrogene endnu og sengetiderne var vist ikke helt blevet passet. Men med godt humør, gik vi ud i det københavnske miljø, nu skulle der opleves.

Traditionen tro, gjorde vi holdt ved Nørrebros hjerte. Et hjerte, der er lavet ud af konfiskerede og fundne våben rundt om i København. Herefter gik turen videre til et område, hvor der var plads til leg og boldspil, Den Røde Plads. Og selv om man er konfirmand og på vej ind i de voksnes rækker, er man ikke større end at en gyngetur og tur i klatrestativet kan udløse hvin og kilder i maven.

Herefter gik turen til Assistentens Kirkegård. Her ligger mange af de kendte danske stjerner. Det der rørte mig mest, var det nye fælles gravsted for gadens folk, altså de hjemløse.

Efter en tur på Shawarma bar og en tur med metroen skulle vi på Christiania. Et sted, som ikke alle var trykke ved, og som man forbandt med politi og narko. Vi var så heldige at blive vist rundt af 2 beboere, der havde boet på Christiania



i 37 og 40 år. De fortalte historier, om hvordan Fristaden opstod og kampene, der havde været. Det endte med at mange egentlig gerne ville bo på Christiania, for der var egentlig hyggeligt derude. Godt trætte af indtryk vendte vi tilbage til Anna Kirken og sendte konfirmanderne hjem til der, hvor de nu skulle være.

Søndag morgen mødtes vi, ifølge konfirmanderne, meget tidlig. Hele turen skulle rundes af med en gudstjeneste i Anna Kirken. Er ikke sikker på, at alle fik det hele med. Vi var oven i købet så heldige, at der var dåb den dag.

Nu var der så kun tilbage at sige tak for denne gang og forhåbentlig på gensyn. Det var en superfed weekend i selskab med nogle fantastiske konfirmander. Også en tak til vores egen præst, Povl Callesen, for det gode initiativ.

Tak, til Anna Kirken på Nørrebro, konfirmander, præster og alle I andre, der var med til at gøre weekenden oplevelsesrig og fantastisk.

Det var jo nemt at være forældrehjælper.

*Anette Frederiksen  
Marianne Frøhlich*



# Morgenandagt

På alle hverdage fra mandag til lørdag sendes Morgenandagten fra Københavns Domkirke. Den kan høres digitalt i Radioen P2 kl. 8.05 lige efter radioavisen, og den kan opleves på DR K på samme tidspunkt. Morgenandagten har eksisteret over 80 år, og er en ualmindelig rolig og velgørende begyndelse på en ny dag. Den har eksisteret i sin nuværende form uden ændringer gennem alle årene.

Der indledes og afsluttes med et præludium og et postludium, hvor en af vores meget kompetente og dygtige organister fremfører musik, der nøje er tilpasset dagens tekst og kirkeårets gang. I fastetiden spilles stille, indadvendt musik - så afløses denne slags musik med påskens mange festlige musikstykker - og nu efter påske er der igen anderledes orgelmusik, der peger frem mod pinsetiden.. Således tilpasses musikken kirkeårets gang med de store højtider jul, påske, pinse som centrale udgangspunkter. Og vi har fremragende kirke musikere i Danmark. En nydelse at høre det store orgel spille med skiftende organister.



*Det store Marcussen orgel i Vor Frue Kirke, København*

Efter præludiet læses en tekst fra det Gamle Testamente, og efterfølgende synges og spilles en salme. Da nummeret på salmen annonceres i forvejen, har man mulighed for at finde salmen i salmebogen, og så kan man fordybe sig i tekstens indhold eller måske synges med på salmen, hvis man har lyst til det. Salmebogen er mit livs vigtigste bog. Så hvis jeg skulle vælge en bog til at medbringe på en øde ø, så ville det være den. Der er en stor, indre styrke og Gudstro at finde i vores salmer. Her kan man finde poetisk udtryk for mange forskellige følelser og kristen tro.

Efter den første salme læses en tekst fra det Nye Testamente med efterfølgende Motet, sunget af Domkirkens kor. Herefter følger Trosbekendelsen og Fadervor og Velsignelse.

Fadervor kan de fleste mennesker genkende og huske. Vi lærte den måske allerede i vores barndom eller ved konfirmationen. Det er en slidstærk bøn. I de situationer, hvor vi som mennesker føler afmagt og smerte over for modgang, død, tab, er det en velsignelse at kunne få nye kræfter ved at bruge denne bøn. Det betyder noget, at man er helt tryk ved teksten og kan huske den uden ad. For mig har Fadervor fået en stor betydning i forbindelse med at bearbejde sorg og tab. Og i det hele taget at gøre morgenandagten til et ritual, en fast del af min hverdag, hvor sorgen får tid og plads. Det er ikke et forsøg på at kontrollere sorgen og sorgens mange ansigter og udtryk, men det er en tryghed og en følelse ved at kunne mærke, hvad der sker i sindet, når vi konfronteres med tab og afsked. Noget som mange af os har brug for at forholde os til.

Men det at høre morgenandagten behøver ikke nødvendigvis at knytte an

til sorg. Det kan også bare være glædesstund, en god begyndelse på en ny dag, eller en nydelse, hvor kristendom og musik smelter sammen på smukkeste vis.

*Med venlig hilsen  
Ann Nissen*

## Bibelvandring på Dybbøl

### KRIG OG FRED

Fredag den 13. juni

*I 2007 havde Bibelselskabet bibelvandring på Varnæs Hoved. Siden har vandringen hvert år været i en anden køn natur et sted i Haderslev Stift. I år er det så i anledning af 150 året for 1864 på Dybbøl.*

*Bibelvandring er ikke pilgrimsvandring. Bibelvandring er fællesskab og som enhver anden travetur at gå godt til, blive behageligt trætt og så have nogle gode bibeltekster og salmetoner i baghovedet.*

**Vi begynder i Sct. Marie Kirke, Kirketorvet, 6400 Sønderborg kl. 15.30, hvor sognepræst Peter Grønløkke fortæller om kirken. Derefter er der vandretur til Dybbøl, og der kan vælges mellem ruter fra 2-8 km.**

Der er afslutning med fællesspisning i Menighedshuset, Østergade 1, 6400 Sønderborg kl. 18.30.

*Pris for mad incl. vand/løl og kaffe 115 kr.*

*Tilmelding til: Povl Callesen 74 68 01 28,  
pca@km.dk. senest 11. maj.*

## Sogneudflugt

Sogneudflugten bliver i år  
fredag den 15. august

Frokost hos Nis Boesdal står fast, men Den gamle by i Aarhus er droppet (Husmoderforeningen har udflugt dertil den 4. juni)

*Endeligt program i næste nr. af Bladet.*

*Grethe A. Petersen*

## Bibelmagasinet

Med dette kirkeblad følger Bibelmagasinet, som Bibelselskabet har udgivet i anledning af sit 200 års jubilæum. Menighedsrådet håber, at de mangeartede indslag og artikler i magasinet vil interessere, inspirere og glæde læserne!



# Bibeluddeling

Som de fleste nok ved, vil menighedsrådet gerne give Biblen som gave til samtlige husstande i sognet, som måtte være interesserede i at modtage den. Vi håber, at omdelingen kan finde sted den 1. søndag i advent i år. Vi håber, at gaven vil blive opfattet som en hilsen fra den forening – Folkekirken – som de fleste beboere i sognet trofast bakker op om. Den Bibeludgave, vi ønsker at give som gave, er *Skolebibelen*, som foruden *Det Gamle Testamente* og *Det Nye Testamente* indeholder *Den Nye Aftale*,

som er en oversættelse af *Det Nye Testamente* til nutidsdansk. Som opfølgning efter Bibeluddelingen vil cand. theol. Gertrud Yde Iversen, som har været med til at udforme *Den Nye Aftale*, i januar måned holde et foredrag med temaet: "Hvordan gøres Biblen vedkommende. Hvordan læser jeg i/bruger jeg Biblen". Formålet er, at Biblen skal gøres vedkommende og brugbar og ligge fremme i hjemmene.

Kirsten Krog

---

## Sommermøde torsdag d. 19. juni

Vi starter i kirken med en kort gudstjeneste kl. 14.00.

Herefter er der kaffebord i præstegården, hvor fhv. forstander på Vandel Efterskole, Bodil Budde, fortæller om

danske sange. Kirkens kor og korskole underholder i præstegården.

Alle er velkomne.

**Der kan bestilles kirkebil hos:**

**Taxa-bus, tlf. 74 63 09 68**

---

## Varnæs Kirke

4. klasse på Varnæs Skole har haft en uge sammen med præsten og sammen med vores klasselærer og nogle flinke hjælpere. Vi har arbejdet med kirken, og det der er inde i kirken. Det var spændende, fordi vi kom ud og så det, vi har snakket en del om, og vi ser anderledes på kristendom, fordi det er noget andet end det, man ser i en bog.

Den uge vi havde sammen med kirken og præsten var en uforglemmelig uge.

*Hans Jacob Schmidt, 4. klasse*





# Varnæs Kirke

Jeg går i 4. klasse på Varnæs Skole og jeg ved, at der i Varnæs bor to flittige borgere og en præst, som er vildt aktive.

I uge 15 havde vi en uge om Varnæs Kirke i skolen. Vi blev undervist af Else, vores lærer, Sigrid, Birte og Povl. Jeg var selv på det hold, hvor vi skulle lave klokketårnet i ler. Vi havde Birte Møller. Hun hjalp med at sætte det sammen og brændte det. Der var også et hold med Sigrid som skulle lære dem om skibet og døbefonten.

Så var der et hold, som havde Povl Callesen. De lærte om alteret. Til sidst var der Else. Hun havde om gravstederne. Jeg har oplevet, at det hele var en positiv uge.

*Jacob Nørregaard Wilhelmsen, 4. klasse*



---

## NOAs ARK kommer til Sønderborg

Den 70 m lange og 13 m høje Noas Ark lægger i efteråret 2014 til kaj i Sønderborg. Det er den hollandske Aad Peters, der sammen med 50 håndværkere, har gjort et gigantisk træskib til Europas første flydende museum over bibelske fortællinger. Det kæmpestore *Livets Træ* strækker sig gennem arken og bærer på hemmeligheden om evigt liv. Denne hemmelighed kan man selv afsløre for foden af *Livets Træ*. Ud over fortællingen om Noa og arken, kan man bl.a. også få indblik i de store kristne højtider. Når arken kommer til Sønderborg vil menighedsrådet invitere sognets børn på en rundvisning.

*Kirsten Krog*



# VEJKIRKE

Varnæs kirke er blevet en af Danmarks ca. 2.000 vejkirker. Det betyder at kirken er åben for besøgende og optaget i brochuren over vejkirker i Jylland. Her kan man se alle vejkirker, deres åbningstider og hvad der er specielt for hver enkelt kirke.

En god guide at have med på tur, hvis man kan lide at besøge kirker og kirkegårde. Brochuren ligger i kirken, hvor alle interesserede kan afhente den eller den kan downloades på [www.kirkefondet.dk](http://www.kirkefondet.dk).

*Kirsten Krog*



**VARNÆS KIRKE**  
**SØNDAG D. 1. JUNI**  
**KL. 16.00**

## Musikgudstjeneste



### Medvirkende:

Høje Kolstrup Kirkes Juniorkor  
under ledelse af Karen Hanne Munk  
Felsted Kirkekor under ledelse  
af Anne Nørlem.

Varnæs Kirkes Korskole og  
Kirkekor under ledelse af  
Anne-Mette Karstoft.

# Minikonfirmandernes afslutning palmesøndag

Se flere billeder på kirkens hjemmeside, [www.varnaeskirke.dk](http://www.varnaeskirke.dk)



# Nyt fra menighedsrådet

**Kirkegårdsvandring:** Den åbne kirkedag søndag d. 27. april viste, at der er stor interesse for at høre mere om vores kirkegård og dens historie. Derfor arrangerer menighedsrådet i samarbejde med Historisk Forening en kirkegårdsvandring for alle interesserede mandag d. 1. september – sæt allerede nu kryds i kalenderen.

**Konsulentbesøg:** Menighedsrådet har i forbindelse med nedlæggelse af gravsteder og andre spørgsmål i forbindelse med kirkegården haft besøg af Kirkegårdskonsulent Preben Skaarup og Sissel Plathe fra Nationalmuseet. Vi fik god vejledning og kan derfor snart bl.a. oprette et nyt område til fredede gravsten. Begge konsulenter var begejstrede for vores kirke og kirkegård, og selv om vi ikke skulle bese noget i kirken, insisterede Sissel Plathe på at komme ind og se vores altertavle, som hun har skrevet om i *Danmarks Middelalderlige Altertavler* – et stort værk i to bind, som kan ses i konfirmandstuen.

**Konfirmandstuen:** Menighedsrådet har længe ønsket at gøre noget ved konfirmandstuen, især nye hynder på stolene har været efterspurgt, da stolenes yderkant ikke er behagelig at sidde på. Vi indkøber nye hynder, får rullegardiner i stedet for de gamle gardiner og ny kunst på væggene. Endnu ved vi ikke helt, hvordan og hvad det bliver – men det kommer inden efterårets arrangementer og foredrag.

**Regnskabs-, budget- og visionsmøde:** Til mødet d. 30. april, hvor vi smagte på mad fra Biblen, fortalte Anne Marie Laier om regnskab og budget (se andetsteds i kirkebladet), og jeg fortalte om, hvilken rolle kirken efter min mening spiller for

udvikling og overlevelse i små samfund/udkantsdanmark. I landområder har kirken i forvejen en betydning og en funktion i de flestes liv. En funktion, der måske handler om andet og mere, end at der bliver forkyndt hver søndag. Det drejer sig også i høj grad om, at kirken i skikkelse af levende mennesker er til stede i sognet som et menneskesyn, der giver menneskeværd. Kirken skal være et frirum og et sted, hvor man bliver set og hørt og tager ansvar for og hjælper hinanden.

Men der skal flere medspillere på banen for at sikre en god og positiv udvikling og for at skabe kvalitet i det liv, her leveres. Det kræver politisk vilje (velvilje) og ressourcer at bevare, udbygge og udvikle et samfund. Politikerne skal skabe muligheder for erhverv, kreditforeninger skal ville låne penge ud til bosætning, vi skal lokalt hjælpe og støtte nye initiativer og kæmpe for at bevare det, vi har i form af f.eks. skole, børnehave og et rigt foreningsliv osv. Varnæs sogn er i den grad et levende samfund med et stort potentiale, som vi skal hjælpe hinanden med at bygge videre på.

*Kirsten Krog*

## Regnskab

Menighedsrådet holdt den 30. april en aften, hvor der kort blev orienteret om regnskabet for 2013. Regnskabet balancerer med et lille overskud på 17.419 kr. Der har været uforudsete udgifter i forbindelse med stormfaldet, som vi senere har fået dækket af forsikringen.

Vi har hele tiden tanker for, hvordan og hvad vi bruger pengene til, men synes også vi har muligheder for at skabe aktiviteter til glæde for menigheden.

*Anne Marie Laier*

## Gudstjeneste ved Søgård Sø

2. pinsedag kl. 10.00

Friluftsgudstjenesten ved Søgård Sø  
2. pinsedag er en fællesgudstjeneste  
for Ensted, Kliplev, Felsted og  
Varnæs sogne.

I anledning af Bibelselskabets 200 års  
jubilæum er gudstjenesten i år  
bygget op over fire bibelske spil  
opført af Det lille Teater i Gråsten.

Det er således en familievenlig  
gudstjeneste for alle generationer.

## Ferie

Sognepræst Povl Callesen holder  
ferie fra den 23. juni - 21. juli,  
sognepræst Oliver Karst, Felsted  
 afløser

### Adresser

Sognepræst Povl Callesen, Varnæs Præstegård,  
tlf. 74 68 01 28, pca@km.dk

Graver Johnny Pedersen, Frejas Have 11,  
6100 Haderslev, tlf. 74 68 14 42, varnaes-kirke@mail.dk

Organist Anne-Mette Karstoft,  
Adelbyer Kirchenweg 34, 24943 Flensborg,  
tlf. 0049-461-25299, Amp.karstoft@googlemail.com

Formand Kirsten Krog, Smedegade 14,  
tlf. 74 45 89 84, krogkirsten@hotmail.com

Kirkeværge Sten Kruse, Solvænget 15, Bovrup,  
6200 Aabenraa, tlf.: 30 96 16 06, stenvk@jubii.dk

**VARNÆS SOGNS KIRKEBLAD**  
UDGIVET AF MENIGHEDSRÅDET  
REG.NR.: 1551 · KONTORNR.: 1097989

REDAKTION: Bente Dall, Ann Nissen, Lilly Jørgensen,  
Kirsten Krog, Povl Callesen.

Tryk: MAYMAX grafisk idé og design, Varnæs.

Varnæs kirkes hjemmeside: [www.varnaeskirke.dk](http://www.varnaeskirke.dk)



# Gudstjenester

## Juni

Søndag den 1. ....	kl. 16.00
<i>Musikgudstjeneste</i>	
Pinsedag .....	kl. 10.00
2. pinsedag .....	kl. 10.00
<i>Søgård Sø</i>	
Søndag den 15. ....	kl. 10.00
<i>Dåbsbefalingen</i>	
Torsdag den 19. ....	kl. 14.00
<i>Sommermøde</i>	
Søndag den 22. ....	kl. 10.00
<i>1.s.e.trin. Den rige bonde</i>	
Fredag den 27. ....	kl. 10.30
<i>Plejehjemmet</i>	
Søndag den 29. ....	kl. 10.00
<i>2.s.e.trin. Discipel. Oliver Karst</i>	

## Juli

Søndag den 6. ....	kl. 9.00
<i>Oliver Karst</i>	
<i>3.s.e.trin. Den fortabte søn</i>	
Søndag den 13. ....	kl. 10.00
<i>Oliver Karst</i>	
<i>4.s.e.trin. Fjendekærlighed</i>	
Søndag den 20. ....	kl. 9.00
<i>5.s.e.trin. Peters bekendelse. Oliver Karst</i>	
Fredag den 25. ....	kl. 10.30
<i>Plejehjemmet</i>	
Søndag den 27. ....	kl. 10.00
<i>6.s.e.trin. Den rige unge mand</i>	

## August

Søndag den 7. ....	kl. 9.00
<i>7.s.e.trin. Tjener som herre</i>	

## Kirkebil bestilles hos:

Taxa-bus, Aabenraa, tlf.: 74 63 09 68.