

Varnæs Sogns Kirkeblad



Foto: Holger Warncke

Hin enkelte

I Kierkegaard-året vil jeg gerne tage nogle af de begreber op, som vi forbinder Kierkegaard med. Således "hin enkelte", som måske det mest karakteristiske af dem alle.

Som bekendt er der blandt alle menneskers fingeraftryk ikke to, der er ens. Der er heller ikke to mennesker, der er ens, men hvert enkelt menneske er forskelligt fra alle andre mennesker. Det er Kierkegaards intention som forfatter at tale til hvert enkelt menneske. Ligesom den, der læser Kierkegaard, skal læse Kierkegaards ord som skrevet og talt til sig.

Et af Kierkegaards bedste kendte skrifter hedder Kærlighedens Gerninger. "Gud er kærlighed" hedder det i 1. Johannesbrev. Kærlighedens Gerninger er da at forstå som en forkyndelse af Guds ord. Kierkegaard siger, at når Gud taler gennem forkyndelsen, så taler han til den, du er. Og dette, at han taler til dig, som den person du er, giver dig troen på Gud. Så meget er du værd, at Gud taler til dig personligt med alt det, han siger. Og kun ved at tro, at det virkelig er dig, Gud taler til, kan du tage imod Guds kærlighed.

Og Guds kærligheds ord til dig er, at du skal elske din næste som dig selv. Det er dig, Gud giver denne befaling. Det er dig, Gud viser denne kærlighed. Hele tiden må du sige til dig selv, at det er mig, Gud siger dette til.

Ligesom et menneske, der er faldet i vandet, kun kan holde sig oppe ved hele tiden at bevæge sig, kan et menneske kun åndeligt holde sig i live ved hele tiden at sige til sig selv, du er et enkelt, enestående menneske, som Gud har skabt og kender.

Det er det, Kierkegaard forstår ved at mennesket befinder sig på 70.000 favne vand. Det har kun Gud at forlade sig på. Forholdet til Gud er det vigtigste. Deraf udspringer det kærlige forhold til andre.

Povl Callesen



Mest for børn

Årets konfirmander har besøg fra Nørrebro

Konfirmanderne fra Varnæs kirke har hvert år udveksling med et andet konfirmandhold fra et helt andet sted i Danmark. I disse år er der udveksling med konfirmanderne fra Anna kirken på Nørrebro i København. De er vant til storbyen og en helt anden kultur. Fra d. 10.-11. november 2012 besøgte de Varnæs kirke og boede hjemme hos konfirmanderne. Sammen planlagde de 2 konfirmandhold gudstjenesten søndag d. 11.11 og alle deltog. Det blev en meget spændende og anderledes gudstjeneste.

To af konfirmanderne Julie og Line har skrevet følgende om deres oplevelser den weekend:



Julie Vejlgård Andersen

Jeg var meget spændt på hvordan det ville gå med at møde nogen "fremmede" hvor man ikke vidste hvordan de så ud og som man ikke kendte. Deres tog var forsinket pga. et selvmord på tog skinnerne. Da de kom viste vi dem rundt i huset, de syntes at huset var meget stort og de var meget sultne for de havde kun spist slik hele dagen så vi skyndte os at spise pirogger, ris og oksekød. De havde aldrig smagt pirogger før, men de sagde at det smagte rigtigt godt. Efter vi havde spist tog vi ud til min hest og Louise prøvede at skridte på ham fordi at hun selv red på en rideskole, og Marica havde aldrig været oppe på en hest før og var bange for alle hestene, men det endte med at hun også skridtede på Titi. Det gik rigtigt godt og de var rigtig søde. Lørdag skulle vi mødes ved præstegården og synge morgensang. Derefter skulle vi



Alle konfirmander fra Nørrebro og Varnæs foran præstegården november 2012.

til Dybbøl mølle og høre om krigen og møllen det var rigtig spændende. Vi gik udenfor og spiste sandwich som Lines far havde lavet. Derefter skulle vi til Frøslev lejeren og høre om 2. Verdens krig og det var også spændene og vi var udenfor i lejeren og kigge bag efter og så fik vi kage og sodavand. Så tog vi alle sammen hjem til Michaels families gård hvor de har mange køer, og robotter til at malke køerne. Dem fra København syntes at det lugtede vild meget i stalden. Så tog vi hjem og spiste aftensmad og vi fik kylling i karry. Den samme aften skulle vi hen til præstegården. Der hyggede vi os og vi var på natteløb, det var rigtig sjovt og skræmmende da vi skulle gå igennem kirke gården og det var temmelig uhyggeligt da vi var oppe på kirkens loft. Og der fandt vi vores præmier som var en guldbar. Om søndagen skulle de pakke deres ting og så skulle vi i kirken og fortælle om klovnene der gjorde noget andet end man forventede og om legen. Så gik vi ned i præstegården og så fik vi sodavand og pizza. Og så skulle vi køre dem til Rødebro, hvor de tog toget til Kbh.



Line Leonhard

København besøg

Inden københavnere skulle komme, skulle vi finde ud af hvem der skulle sove ved hvem. Jeg fik Chili og Silke.

Da vi skulle hente københavnere var man nervøs over hvem man fik, man vidste jo ingenting om dem, det eneste man vidste var deres navne. Jeg var

nervøs over om jeg fik nogen som jeg slet ikke kunne enes med.

De var forsinkede med toget, men da de endelig kom, var det svært at finde den/dem som skulle bo hos en. Jeg fandt endelig Chili og Silke, og de andre fandt deres. Så måtte man køre. Da vi kom hjem skulle vi vise hele huset for gæsterne, Chili og Silke var vant til en lejlighed, så de blev overraskede over hvor " stort " huset var. De følte sig heldigvis hurtigt hjemme, det blev jeg glad for. Vi lærte hurtigt hinanden at kende. Vi havde det rigtig sjovt sammen!.

Om dagen skulle vi ud og se en masse, vi skulle høre om slaget ved dybbøl mølle 1864, Og vi skulle se Michaels bondegård. Om aftenen skulle vi hen til konfirmand stuen, og finde poster.

Om søndagen skulle de desværre afsted igen, det var svært at sige farvel, men måske skal jeg se Chili og Silke i vinterferien.

-Det var virkelig en sjov, og spændende weekend.

Nørrebro

Konfirmanderne besøger Anna kirke
i København 15.-17. marts

Afslutning for minikonfirmanderne

Søndag den 24. er det
minikonfirmanderne, deres forældre
og bedsteforældre, der tilrettelægger
gudstjenesten.

Den enkelte og fællesskabet

Hvad er det for et begreb, vi forbinder Kierkegaard med? For mig er det begrebet "hin enkelte". Ord, som for Grundtvig var vigtige, fællesskabet i kirke og folk, menighed og folkelighed, var for Kierkegaard ord, som førte uden om den virkelighed, som for ham altid har med det enkelte menneske at gøre. At nå virkeligheden betyder at ville være til for ethvert menneske, så vidt muligt. En kristen har ikke lov til at ignorere et eneste menneske. På sin vis var Kierkegaard meget mere folkelig end Grundtvig. Kierkegaard færdedes jo dagligt på gaden og gav sig i snak med hvem som helst, og aldrig fra oven og nedad, aldrig fornemt reserveret, men hjertelig og lige til.

Søren Aabye Kierkegaard



Søren Kierkegaard blev født den 5. maj 1813. 200 året for hans fødsel giver os hen over året lejlighed til at genopfriske kendskabet til den mand, der sammen med Grundtvig har præget vort livssyn mere end nogen andre. Genopfriske, ja for jeg tror, vi alle siden folkeskolen har fået fortalt om dette geni, der levede i hovedstaden, og hvis familie stammede fra Sædding sydøst for Ringkøbing. Om hans nære forhold til faderen, den rige



og indsigtfulde hosekræmmer, Michael Kierkegaard. Om det mærkelige forhold til den unge smukke Regine Olsen. Om hans opdeling af livet i det æstetiske, det etiske og det religiøse. Om den nådesløse latterliggørelse af ham i det satiriske blad Corsaren, hvor han blev udsat for en ondskab i et omfang og i en dybde som ingen andre. Og endelig om hans kritik af kirken: "flye præsterne, flye dem, disse afskyelige, hvis næringsvej forhindrer dig i endog blot at blive opmærksom på, hvad sand kristendom er". PC

Gudstjeneste værksted

Kan vi blive en lille gruppe, der vil arrangere forsøgsgudstjenester?
F.eks. lave gudstjenester med et bestemt tema, eller inddrage ting fra hverdagen og litteraturen. **Tirsdag den 19. februar kl. 19-21 i konfirmandstuen.**

Common Ground

- en multikunst oplevelse

Med udgangspunkt i vores fælles kulturarv, fortolker fem spændende kunstnere med kor, fire af Jesu lignelser: Den gældbundne tjener, Verdensdommen, Den uærlige godsforvalter og Den rige mand og Lazarus.

Lignelserne udfordrer den almindelige etik i dag og provokerer kunstnernes verdensbillede. Kunsten opstår derfor i en dialog og i et opgør med lignelserne, hvor tro og tvivl går hånd i hånd.

Kunstopplevelsen krydser grænser. Danmark og Tyskland, kirke og kunst, den audiovisuelle udtryksform i ord og billede, kunstnerne og publikum samt troen og tvivlen.

Common Ground er en multikunst event, der samler kirkerummet i billedkunst og fortællinger i koncertform. En ny form for salmesang, hvor publikum bliver inddraget.

De fire lignelser bliver opført i ord og sang af de to solister/komponister og sangskrivere omkring billedkunstværkerne rundt omkring i kirkerummet.

Eventen begynder med et prælude og afsluttes med et postludium, hvor publikum går rundt og oplever de spændende kunstværker. Eventen herimellem tager 70 min.

Første opførelse i Hoptrup kirke den 8. marts kl 19. Den 9. marts kl 20 i Løgumkloster kirke og i Varnæs kirke den 10. marts kl. 19.

Kunstnere: Hanne Römer, komponist og multiinstrumentalist Laura Lehaff, sanger/sangskriver og musiker Martin Bonde Christensen, teolog og digter Nigel Ray Beck, sanger/sangskriver og musiker Tonni Museth, billedkunstner. Det lokale kor: Rytmebak



Basaren 2012

Den 25. november holdt vi den årlige basar i Varnæs for 25. gang. Dagen var sædvanen tro rigtig godt besøgt og efter åbningen af Basaren ved Tove Jørgensen som var med til at starte basararbejdet sammen med Povl Callesen, og var formand i 14 år, gik det løs i butik, boder og på loppemarkedet.

Basaren indbragte 21.726 kr. et flot resultat, som vi takker alle der kom og bidrog for. Til Danske Sømands- og Udlandskirker er der givet 15000 kr. som vi har ønsket bliver brugt til socialt arbejde.

En stor tak skal også lyde til de mange der helt uopfordret kommer med fine hjemmelavede ting og forærer os. Det er vi meget taknemmelige for og vi kan ikke takke nok.

Tak til alle for en god og festlig dag.

På Basarudvalgets vegne

Grethe A. Petersen

60 år

Graver Johnny Pedersen

fyldte 6. januar 60 år.

Johnny har siden 2008 været graver og kirketjener ved Varnæs kirke.

Kathrine

- ansat på Bovrup plejehjem i mere end 30 år

Dette er en beretning om en enestående sygehjælper med hjertet på rette sted, der har nydt at gå på arbejde på Bovrup plejehjem i mere end 30 år. Hun hedder Kathrine Lorensen og er den eneste tilbage af det personale som var med til at starte det nye plejehjem i Bovrup i 1981.

Kathrine er uddannet sygehjælper fra 1971. Starter sin karriere med at være med til at bygge det nye plejehjem i Nordborg op. Derefter er Kathrine nogle år på Tandsbjerg plejehjem i Sønderborg. I 1981 kommer Kathrine til Bovrup og er med fra starten på det nye EGV hjem. Gennem årene har Kathrine været vejleder for studerende, tillidsrepræsentant og deltage i adskillige kurser om demens og tilegnet sig andre kompetencer som er nødvendige i ældreplejen.

Når Kathrine har været på samme sted så mange år, har hun en bred indsigt i udviklingen over årene. Selvom vi kan så meget i dag, var det dog ikke noget som de gode gamle dage på plejehjemmet. Dengang var de fleste af beboerne ikke så svage og demente, som de er i dag. De var mere i stand til at deltage i aktiviteter ud over det sædvanlige. Eks. rejser og fester. Plejehjemmet var mere som en stor familie. Arbejdstiden var ikke den afgørende faktor. Fritiden blev brugt til at besøge de ældre når de var indlagt, købe personlige julegaver til den enkelte beboer. På ferie kørte personalet og deres ægtefæller i deres private biler og alle gav en hånd med i ny og næ. Juleaften kom forstanderen med hele familien og de ansatte der skulle arbejde kunne invitere deres familie med.



Nu er tiden anderledes. Der er ikke så mange menneskelige ressourcer mere. Der er et hav af regler, kontroller og alt skal dokumenteres, hvilket der bliver brugt meget tid fra den menneskelige omsorg. Især de demente beboere i dag har brug for ro og regelmæssighed. Kulturen har ændret sig.

Kathrine er dog fuldt med tiden og er omstillingsberedt og holder stadig meget af arbejdet med beboerne. Især brænder hun for "de skæve eksistenser", hvor der kun er få eller slet ingen pårørende til. Dem har Kathrine overtaget pårørenderollen for, og besøgt dem på sygehuset, handlet ind for, og bare været der for dem. Ved at være kontaktperson for dem har det givet Kathrine en indsigt i, hvor svært de har haft det i samfundet både socialt og med praktiske ting. "Der er noget godt i alle mennesker" siger Kathrine med ægte ærlig- og oprigtighed. "De giver så meget igen". Kathrine har desuden en hel samling af breve og kort med hilsner fra taknemmelige pårørende. Dem tager hun frem med stor glæde. De beviser sammen med hele Kathrines personlighed at Bovrup plejehjem har i over 30 år været beriget med en medarbejder, der har og har haft meget at give af til sine beboere og kolleger.

Bente Dall

Følgende gravstedsindehavere efterlyses:

Gravsted nr. D-12-12-13

Sidst begravet Kathrine Marie Jessen,
d. 29-03-86

Gravsted nr. A-10-07-08

Sidst begravet Christine Lauesgård,
d. 10-10-87

Gravsted nr. A-09-05-08

Sidst begravet Jens Peter Fenn,
d. 05-11-87

PRISER

Som mange nok har bemærket, er priserne på forskellige ydelser i forbindelse med erhvervelse og pasning af gravsteder steget. Kirkeministeriet har bestemt, at der skal betales kostpris – dvs. kirkegården skal økonomisk hvile i sig selv. Som noget nyt skal der nu f.eks. betales for obligatorisk hækkлипning. Vi har nu endelig de sidste priser på plads. De kan ses på kirkens hjemmeside: www.varnaeskirke.dk.

Hjemmeside

Varnæs kirke har for nylig fået en ny hjemmeside. Her kan du få et overblik over gudstjenester, kommende arrangementer og årets gang. Du kan i vores billedgalleri se billeder fra tidligere arrangementer, du kan læse kirkebladet og Varnæs kirkes historie. Desuden kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål. Prøv selv at gå på opdagelse på siden: www.varnaeskirke.dk.

Sjæleringning ved dødsfald

Fremover bliver der ved dødsfald om lørdagen først ringet sjæleringning om søndagen kl. 11-12.

Fyld Varnæs kirke - kom til åben-kirkedag



Åbenkirke-dag 2012

Søndag d. 24. februar 2012 holder kirkens ansatte og menighedsrådet åben-kirkedag, hvor alle er velkomne – der sker noget for både børn og voksne.

Vi starter i kirken kl. 9.45 og slutter med et let traktement i konfirmandstuen kl. 12.05. Vi får samme dag besøg af vores nye venskabsmenighed fra Husum.

Det endelige program annonceres i dagspressen og lægges ud på kirkens hjemmeside.



LYS-GUDSTJENESTE for hele familien i Varnæs Kirke søndag d. 3. februar 2013 kl. 16.00

Børn fra børnehaven deltager i gudstjenesten.
Efter gudstjenesten inviteres alle på fastelavnsboller og kakao i kirkens sideskib.

Alle er velkomne

Lysgudstjenste

Søndag den 3. februar kl. 16

Babysalmesang

i konfirmandstuen

Hver anden torsdag i foråret.
7. og 21. februar. 7. og 21. marts.
4. og 18. april. 2., 16. og 30. maj.
Organist Anne-Mette Karstoft.
0049 17680064135

Vinterferie

Sognepræst Anne-Mette Damkjær
Larsen afløser i uge 7. Tlf. 74 61 33 06

Åben kirke/Besøg fra Husum

Søndag den 24. februar kl. 9.45

Kirke- og kulturarrangement

En gruppe kunstnere arrangerer en
kombineret gudstjeneste, koncert og
billedudstilling i Varnæs kirke
søndag den 10. marts kl. 19.00

Adresser

Sognepræst Povl Callesen, Varnæs Præstegård,
tlf. 74 68 01 28, pca@km.dk

Graver Johnny Pedersen, Frejas Have 11,
6100 Haderslev, tlf. 74 68 14 42, varnaes-kirke@mail.dk

Organist Anne-Mette Karstoft,
Adelbyer Kirchenweg 34, 24943 Flensborg,
tlf. 0049-461-25299, Amp.karstoft@googlemail.com

Formand Kirsten Krog, Smedegade 14,
tlf. 74 45 89 84, krogkirsten@hotmail.com

Kirkeværge Britta Leonhard, Blåkrogvej 29, 6200 Aabenraa,
tlf. 74680599/22323325, britta@post.letnet.dk

VARNÆS SOGNS KIRKEBLAD
UDGIVET AF MENIGHEDSRÅDET
REG.NR.: 1551 · KONTORNR.: 1097989

REDAKTION: Bente Dall, Else Marie Jørgensen,
Kirsten Krog, Birthe Møller, Povl Callesen.
Tryk: MAYMAX grafisk idé og design, Varnæs.

Varnæs kirkes hjemmeside: www.varnaeskirke.dk

Gudstjenester

Februar

Søndag den 3. kl. 16.00
Lysgudstjeneste

Søndag den 10. kl. 10.00
Fastelavn

Søndag den 17. kl. 9.00
Fristelsen i ørkenen
Frederik Birkler

Fredag den 22. kl. 10.30
Plejhjemmet

Søndag den 24. kl. 9.45
Den kanaanæiske kvinde
Åben Kirke

Marts

Søndag den 3. kl. 10.00
Beelzebul

Søndag den 10. kl. 10.00
Livets brød

Søndag den 17. kl. 9.00
Mariae bebudelsesdag
Oliver Karst

Fredag den 22. kl. 10.30
Plejhjemmet

Palmesøndag kl. 10.00
Minikonfirmandernes afslutning

Skærtorsdag kl. 19.00

Langfredag kl. 10.00

Påskedag kl. 10.00

2. påskedag kl. 10.00

April

Søndag den 7. kl. 10.00
Den vantro Thomas