

Varnæs Sogns Kirkeblad



Foto: Holger Warncke

Troen, en vielsesring

Den, som tror på en anden, tror på ham, fordi han regner ham for et godt og sandfærdigt menneske, - den største ære, det ene menneske kan vise det andet.

Sådan er det også, når mennesket tror på Gud. Så viser det Gud ære og respekt og lader ham gøre med sig, hvad han vil, fordi det ikke tvivler på, at han helt igennem er god og retfærdig.

Når nu Gud ser, at mennesket viser ham tillid, så ærer Gud også mennesket og ser på ham som et godt og retfærdigt menneske.

Og når mennesket ærer og tror på Gud, så er det ved denne tro selv god og retfærdig.

Troen på Gud gør det lig med Gud, så det bliver fuld af kærlighed og bliver fri.

Dertil kommer, at troen forener mennesket med Kristus som en brud med sin brudgom. Kristus og det troende mennesker bliver ét, et ægteskab. De har ejendom og skæbne fælles. Hvad Kristus har, er det troende menneskes. Hvad det troende menneske har, bliver Jesu Kristi ejendom.

Jesus har retfærdighed og evigt liv; det bliver det troende menneskes ejendom. Mennesket har fejl og synder; det bliver Jesu Kristi ejendom. I dette ægteskab – som i ethvert andet – opstår en munter udveksling og kamp. Og på grund af vielsesringen, som er troen, gør Jesus det troende menneskes synder til sine egne, og lever som han selv havde begået dem. Og ægtefællens synder må opluges og drukne i ham. For hans retfærdighed er stærkere end alle synder.

På den måde bliver mennesket ved troen – vielsesringen – løs og fri fra alle sine synder og skænket Jesu Kristi retfærdighed og evigt liv, skriver Martin Luther i "Et kristenmenneskes frihed".

Poul Callesen

Tirsdagsklub på Bovrup Plejecenter



Dagcentret ved Bovrup Plejecenter blev lukket ved årsskiftet. Det har siden været et ønske igen at kunne samle beboerne på plejehjemmet, beboerne fra boligerne omkring plejehjemmet og andre ældre fra lokalområdet til fælles samvær. Vennekredsen og Bogudlånet har derfor i fællesskab startet en tirs-

dagsklub. I begyndelsen 2 timer hver anden tirsdag, dvs. tirsdage i lige uger fra kl. 10.00-12.00. Deltagerne bestemmer, hvad vi skal lave. Det kan være alt fra hygge og kaffedrikning til kortspil, forskellige former for håndarbejde, sang (både egen og andres), lottospil eller andet af interesse. Det foregår i bogudlånet og fællesrummet (det tidligere dagcenter). Vennekredsen har søgt kommunen om midler til opstart og drift af klubben (materialer, kaffe, småting til lottospil, underholdning osv.).

Kirsten Krog

Gravminder

Museum Sønderjylland har i samarbejde med menighedsrådet registreret gravminder på Varnæs Kirkegård. Det betyder, at de gravsten, der ikke står på et gravsted og som ikke er bevaringsværdige, vil blive fjernet fra kirkegården og destrueret. Disse gravsten ejes af de familier, der engang har betalt dem. De vil derfor snarest blive forsynet med

en mærkat og blive stående på kirkegården til foråret. Alle har således mulighed for at få deres gravsten tilbage, hvis det ønskes.

De gravsten, der er bevaringsværdige, og ikke står på et gravsted, vil blive flyttet hen over for den nye rododendronbeplantning, hvor de vil blive placeret i en bund af efeu. Vurderingen er foretaget bl.a. efter alder – alt over 100 år må ikke fjernes – og gravstypen. Vi har tilstræbt at beholde gravsten med interesse for lokalområdet og gravsten der er tids- og egnstypiske. Hvis der er spørgsmål, så kontakt menighedsrådet. Kirkegårdens nuværende gravsteder er også blevet gennemgået og også her er der en del bevaringsværdige sten, ligesom visse gravsteder ønskes bevaret gennem fredning. Derom mere senere.

Kirsten Krog

Lodsedler

Årets 18 konfirmander vil i første halvdel af oktober komme rundt til vore døre for at sælge lodsedler til fordel for Danske Sømands-og Udlandskirker.

Høstgudstjeneste

"Alle gode gaver, de kommer ovenned, så tak da Gud, ja, pris dog Gud, for al hans kærlighed!" – er de ord, der afslutter alle vers i Jacob Knudsens høstsalme fra 1891 "Vi pløjede og vi så'de". De fortæller, at der skal mere til end bondens arbejde for at få fyldte lader. Dette "mere" - Guds hjælp - takkede vi for ved årets høstgudstjeneste søndag d. 11. september i Varnæs Kirke. På trods af den meget våde sommer er stort set al høsten i hus, omend noget våd.

Som sædvanligt var det børnene fra 0. klasse, der bar årets høst ind i kirken og sang for os. Kirken var smukt efterårspyntet med dekorationer, som efterfølgende kunne købes på auktionen sammen med de skænkede afgrøder. Der var god tilslutning til både gudstjeneste og auktion. Der indkom i alt 3.900,25 kr., et flot beløb, som menighedsrådet på næste møde vil fordele mellem ansøgerne. Vi takker alle, der



Foto: Erling Jørgensen



har givet et bidrag, enten i form af høstoffer, køb ved auktionen og gaver skænket til auktionen. Tak alle sammen.

Amatørteater

Endnu engang har "Aktivdag" vist os det store engagement, der i vores lille lokalsamfund på forskellige måder. Dagen er et aktiv for vores område, som vi bør værne om på bedste vis. Denne dag samler alle generationer, interesser, foreninger og vækker nysgerrighed ved nyttilflyttede. Disse gode kræfter kunne vi tænke os at forene i en helt ny tradition. Den har haft lidt startvanskeligheder, men det lader vi os ikke kue af.

Vi kunne tænke os at opføre et lille stykke om den gamle fortælling om "Junker Vigge", som et lille amatørteater på selve "Aktivdagen". Det kræver,

at nogen kunne tænke sig at skrive teksterne, sy kostumer, agere sufflør, måske kvæde en vise, være på "scenen", skabe scenen ovs. ovs.

Derfor vil vi gerne invitere alle interesserede til en hyggeaften, hvor vi over en kop kaffe kan drøfte vores muligheder. Det bliver mandag den 10. oktober kl. 19 i konfirmandstuen.

Så mød op uanset om du er ung eller gammel, kommer fra vort område eller lige er ankommet, om du vil være aktør eller ide"mand/kvinde". Alle er velkomne. Vi glæder os til at se dig.

Hilsen "Det lille Udvalg"

Sogneudflugten 2011



Mandag den 12. september drog 47 glade mennesker på udflugt. Første stop var Kobbermølle. Der var rigtig mange som aldrig havde været der, skønt det ligger så tæt på os, og overraskelsen var stor, da det viser sig at være et fantastisk område, hvor museet er omkranset af gamle fredede,

Lopper

I forbindelse med Basaren på Varnæs Skole søndag den 20. november kl. 14 loppemarked.

Vi tager gerne imod "lopper" fra jer. Kan afleveres på Vestergaard Bovrup Storegade 1a.

Vi kan afhente hos jer, og I kan aflevere på Varnæs Skole fredag den 18. nov. kl. 16 -18

Henvendelse:
Else Marie Jørgensen
tlf. 27987466/7468046
Grethe Petersen:
tlf. 74680214/21395255

men nyrestaurerede arbejderboliger. Der var heldigvis afsat god tid, så vi fik en grundig indsigt i Kobbermøllens historie og en god rundvisning på fabrikken og i selve museet. I museet var der udstilling af brugsting til husholdningen, smukke ting, og da vi fik orientering om de stempler der er brugt gennem tiderne, er der vist mange, der har været i gemmerne derhjemme for at se om de gamle kobberving skulle være Kobbermøllevarer. Jeg ved, der er en, som har fundet ud af, at hendes samovar er ca. 200 år gammel. Vi sluttede i Kobbermølle med at gå rundt i gaderne ved arbejderboligerne. Det er absolut et besøg værd, så når I eventuelt er på indkøbstur i Tyskland, kan det anbefales at køre et smut til Kobbermølle og evt. bare nyde det smukke område.

Nu gik turen videre til Satrup, hvor vi skulle besøge Den Danske Menighed og Den Danske Skole. Præsten, Anita Esbjørn havde inviteret os indenfor i præsteboligen, hvor vi kunne spise vores madpakker. Klokkeren var efterhånden blevet tæt på 12, så vi stormede ind, hev madposerne frem og begyndte at fortære dem, til stor morskab for Anita Esbjørn, der klagede over, at hun ikke engang kunne nå at byde os velkommen. Anita Esbjørn takkede os for det beløb, (overskuddet fra basaren 2010) som vi har sendt til henholdsvis Satrup og Lyksborg og indviede os i, hvad de har tænkt sig at bruge beløbet til. De vil meget gerne give børnene ture til Danmark for at opleve det land de bekender sig til. Pengene er meget små, så sådan et tilskud falder på et meget tørt sted.

Derefter gik vi over i skolen, som var nyrenoveret efter en vandskade. Der var malet i lyse og glade farver og så virkelig godt ud. Vi var samlet i skolestuen, som med et "snuptag" kan ændres til kirkerum, hvor der afholdes gudstjeneste om søndagen.

Vi kørte nu mod øst til den lille ø Arnæs, som ligger i Slien. Her var det præsten Randi Korsgaard, der tog imod. Vi gik først ad en lille sti op på kirkegården, som mildest talt ikke er særlig velholdt. Derefter gik vi ind i kirken, som Den Danske Menighed får lov til at bruge til kirkelige handlinger (barnedåb, vielser og begravelser). Det var en smuk kirke, og Randi Korsgaard lagde ikke skjul på, at hun elskede den kirke. Nu gik turen til skolen, hvor vi var samlet i skolestue/kirkerummet.

Randi Korsgaard, havde valgt at tage udgangspunkt i den gruppe, hun stod over for – pensionister.

Hun fortalte om pensionisters vilkår i Tyskland, og det var vist chokerende for rigtig mange, at forskellene er så himmelråbende store. Hun kaldte os snotforkælede og efter at have hørt hendes beretning, måtte man bare give hende ret. Vi har vist alle godt af en gang imellem at blive mindet om, hvor godt vi har det i Danmark.

Kaffen fik vi på en lille hyggelig restaurant, der lå helt nede ved vandet. Efter at have fortæret et stort stykke lagkage + kringle, tog vi afsked og satte kursen mod Mysunde, hvor aftensmaden skulle sættes til livs.

Mysunde viste sig at være en lille perle, hvor vi igen havde udsigt til vand og til en lille færge der sejlede frem og tilbage over Slien.

Mætte, glade og godt tilfredse satte vi os i bussen igen og satte kursen mod det hjemlige.

Det blev en rigtig, rigtig god dag, hvor lidt støvregn ikke kunne spolere noget som helst. Som altid var højskolesangbogen med, og der blev sunget flittigt, morgen, middag og aften.

Grethe A. Petersen

Studiekreds og foredrag i konfirmandstuen

5. oktober

Foredrag om Island.
Torben Rasmussen, Aarhus.

11. oktober

Nordisk mytologi og sagafortælling.
Kurt V. Andersen, Bøvlingbjerg.

25. oktober

Den nordiske billedkunst.
Ove Mogensen, Tønder.

2. november

Gynther Hansen. Johs,
Nørregaard Frandsen, Odense.

22. november

Grænselandets byggeskik.
Peter Dragsbo, Sønderborg.

Alle aftener er kl. 19.30

60 år

Den 27. september kunne Tove og Asmus Jørgensen, Varnæs fejre deres 60 års bryllupsdag. I den anledning fik vi lov til at tale med Tove og Asmus og stille dem nogle spørgsmål, som vi gerne ville høre deres svar på.

Grundtvig skriver i salmen Giv mig Gud en salmetunge" Og når de som sne er hvide, finest frugt om vintertide bære de for Gud". Hvad er jeres erfaring? Bliver mennesker bedre med årene, sker der en forædling?

Asmus: Jeg kender godt salmen. Det er rigtig, hvad Grundtvig skriver.

Hvilken er den bedste tid i et 60 årigt ægteskab?

Tove: Den bedste tid er, når vi bliver forældre, og når børnene vokser op. Asmus: Oplevelsen af at få børn var fantastisk. For mig var det helt naturligt at være med til fødslen, hvilket ellers ikke var almindeligt den gang. Tove fødte hjemme og fødslen var en fælles sag.

Bliver man ved med at have hemmeligheder for hinanden, eller fortæller mand og hustru hinanden alt?

Vi har ingen hemmeligheder for hinanden. Vi fortæller hinanden alt. Er der noget, vi går og holder på, så får vi snakket om det og diskuteret det igennem. Det er nok, fordi vi fik udraset, inden vi bandt os til hinanden. Vi har helt unge, da vi lærte hinanden at kende. I nogle ungdomsår lærte vi andre at kende, hvor vi kun holdt forbindelsen, fulgte hinanden på afstand, skrev sammen. Først syv år efter, vi havde mødt hinanden første gang, blev vi gift. Fra da af havde vi et godt forhold, der gjorde os i stand til som nyforelskede i halvandet



år at bo under samme tag som mine forældre, siger Asmus. I dag tænker vi ens. "Det ville jeg have sagt", kan vi sige til hinanden gang på gang. Der er ingen konkurrence imellem os. Vi kender ikke følelsen af at føle sig tilsidesat.

Kan man løfte sin ægtefælle i modgang?

Asmus: Ja! Tove: Når et ægteskab har bestået så længe, og de holder af hinanden, så kan de løfte hinanden. Asmus: Man er uvilkårlig opmærksom på sin ægtefælles liv. Tove: Derfor er det svært i tilfælde, hvor den ene ægtefælle må flytte på plejehjem.

"Vil du elske og ære" blev I spurgt. Hvad er det at elske og ære sin ægtefælle?

Tove: at respektere! Hvis man holder af hinanden er der ingen problemer med at respektere. Men at elske er mere end at respektere. At ære er at agte. Man

agter alle, men det er ikke alle, man elsker. At blive som ét, en person, det er at elske. At elske er ikke at lade solen gå ned over sin vrede. Sige tak for i dag og kysse godnat.

Hvad betyder ordene "indtil døden skiller jer ad" for jer?

Asmus: Evig troskab. Tove: Ordene betyder det, der siges. Derfor svært, når ægtefæller på grund sygdom må bo adskilt. De mennesker har jeg så ondt af.

Hvad kan vi selv gøre for at holde os raske i sjæl og krop?

Leve sundt. Men nu på vore gamle dage spiser vi alt det, vi ikke må. "Bliv ved med det," siger doktoren. Vi følger med i det, der sker i samfundet. Asmus: Løse kryds og tværs, bruge hovedet. Det at sidde og trykke på computerens knapper er ikke os. Hvad andre gør og siger rager os så lidt. Vi skiller os nok ud, hvad det angår. Tove: Jeg har været med i forenings- og politisk arbejde. Asmus: Min far brugte meget tid på offentligt arbejde. Jeg valgte at blive hjemme og passe bedriften.

Skal man være sandfærdig i sin omtale af andre, eller skal man undgå den negative omtale?

Kan man sige noget godt, skal man ikke sige noget skidt. Det er menneskets værdi, der betyder noget ikke dets status. Det vil altid kunne lønne sig at være sandfærdig. Lønnen har kun korte ben. Man skal være over for andre, som man ønsker andre skal være over for en selv, og det er det, det kniber med. Er vi ærlige? Ja, indbyrdes siger vi hinanden sandheden, bedre er vi ikke. Og sandheden skal ud, ellers gror der en knude i brystet.

Hvad har værdi i det samfund, som I har levet så mange år i?

Et godt naboskab på gården! Her havde vi hver anden mark, og vi kunne forliges om det. Vi kunne altid regne med naboernes hjælp.

Er der nogle mennesker, der i særlig grad har præget jer?

Tove: Havde jeg ikke haft min morfar og mormor, havde livet set helt anderledes ud. Asmus: Min far og min mor. Og de familier, jeg som ung gjorde tjeneste hos, dem tænker jeg stadig på. Tove nikker.

Er det mere ens egen person, der gennem årene udfolder sig, eller er det omgivelserne, der former en?

Det er omgivelserne, der former en. Vi lever os ind i det miljø, vi lever i. Vi lever et regelret liv med måltider til faste tider: kl. 8, 12, 15 og 18. Fra unge af har vi lært, at skal det kunne fungere, så skal der være faste tider, ellers bliver det noget lalle værk. Men vi er også optaget af at lære os selv at kende gennem dem, vi biologisk nedstammer fra, (Tove) især når man som jeg ikke har kendt min egen far.

Det var drøje år, da vi begyndte, men ingen havde meget at gøre med. Da havde vi ingen penge og kunne derfor heller ikke blive uenige om, hvad de skulle bruges til.

I dag er det mødet og forbindelsen med mennesker herhjemme og i en række lande, der igen og igen dukker op i samtalen med Tove og Asmus, og som tydeligt viser, at det er disse menneskelige værdier, der medvirker til, at kærligheden binder Tove og Asmus sammen, lige så stærkt som for 60 år siden.

Povl Callesen

17.-22. oktober

Sognepræst Oliver Karst,
Felsted afløser. Tlf. 74 68 53 07.

Basar

For 24. gang holdes der basar
til fordel for Danske Sømands-
og Udlandskirker.

Varnæs skole
søndag den 20. november
kl. 14-16.

Efterlysning

I konfirmandstuen har vi nu fået
en billedvæg med konfirmander.

Vi går så langt tilbage, som der er
plads på væggen, men vi mangler
årgangene: 1997, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2010.

Vi vil fra disse årgange meget gerne
låne et billede til affotografering.

Adresser

Sognepræst Povl Callesen, Varnæs Præstegård,
tlf. 74 68 01 28, pca@km.dk

Graver Johnny Pedersen, Varnæs Lærkevej 14,
tlf. 74 68 14 42, varnaes-kirke@mail.dk

Organist Bente Paarup, Hørgaard 211, Aabenraa,
tlf. 74 62 49 11, bentepaarup@oncable.dk

Formand Kirsten Krog, Smedegade 14,
tlf. 74 45 89 84, krogkirsten@hotmail.com

Kirkeværge Erling C. Jørgensen, Stenagervej 1,
tlf. 74 68 08 26, stenager@post12.tele.dk



Gudstjenester

Oktober

Søndag den 2. <i>15.s.e.trin. Markens liljer</i>	kl. 10.00
Søndag den 9. <i>16.s.e.trin. Enkens søn</i>	kl. 10.00
Søndag den 16. <i>17.s.e.trin. Ydmyghed</i>	kl. 10.00
Søndag den 23. <i>18.s.e.trin. Det største bud Oliver Karst</i>	kl. 9.00
Fredag den 28. <i>Plejehjemmet</i>	kl. 10.30
Søndag den 30. <i>19.s.e.trin. En lam tilgives</i>	kl. 10.00

November

Alle Helgen, søndag den 6. <i>Saligprisningerne</i>	kl. 10.00
Søndag den 13. <i>21.s.e.trin. Embedsmands søn Oliver Karst</i>	kl. 9.00
Søndag den 20. <i>Sidste s. i kirkeåret. Verdensdommen</i>	kl. 10.00
1. søn. i advent, søn. den 27. <i>Guds løfter går i opfyldelse</i>	kl. 10.00
Søndag den 4. december <i>Julen synes ind</i>	kl. 16.00

VARNÆS SOGNS KIRKEBLAD
UDGIVET AF MENIGHEDSRÅDET
REG.NR.: 1551 · KONTORNR.: 1097989

REDAKTION: Bente Dall, Dorte Fenn-Hansen,
Kirsten Krog, Birthe Møller, Povl Callesen.
Tryk: MAYMAX grafisk idé og design, Varnæs.

Varnæs kirkes hjemmeside: www.varnaeskirke.dk