

Varnæs Sogns Kirkeblad



Foto: Holger Warncke

Fødselsdagen

Når der er fødselsdag i familien benytter vi os af lejligheden til at få vist, skrevet, sunget og sagt det til fødselsdagsbarnet, som det har glædet os med i årets løb. Fødselsdagen er som alle årets andre dage, men vi benytter dagen til at tilkendegive den tak, vi skylder et menneske.

Nu skal vi til at synge julesalmerne igen. Min påstand er, at når vi har sunget en fødselsdagssang, en julesalme, nogle gange, kan vi ikke længere høre takken i den. Den bliver kun glæden ved at synge. Og vi må ikke glemme, hvem det er, vi vil glæde, at det er fødselaren og ikke os selv. Men juleglæden er at sige tak til Guds søn for, hvad han i årets løb har været for os. Derfor skulle vi som Brorson og Grundtvig gjorde, og som moderne salmedigtere gør, skrive en ny salme til jul hvert år. Som når vi vil holde en tale for en, der fylder år, sætte os ned og tænke igennem, hvad det er, vi gerne vil sige tak for.

Og tænk om vi havde en eller flere digtere, der til hver jul kunne skrive en salme, der siger, hvad det er, vi i dagens Danmark siger Gud tak for, når vi fejrer hans søns fødselsdag. Det kan komme. Tættere på julen 2011 end de gamle salmedigtere er Johannes Johansen, der i 1977 har skrevet den julesalme, som jeg har taget to vers fra for at vise, at julesalmen, gammel og ny, er det sprog, hvormed vi takker Gud. Nr. 98, Det var ikke en nat som de andre.

Det var ikke et barn som de andre,
der blev født under himlen den nat,
det var Gud selv, der nu ville vandre,
for at finde på jorden sin skat.
I den usleste mand eller kvinde
så han perlen så kostelig skinne,
dengang Gud selv blev menneskets lys.

Det er ikke et ord som de andre,
det kan styrte selv dødens tyran,
det er lyset, hvorved vi kan vandre
gennem mørket til morgens land.

Dette ord blev et lyshav i tiden,
det har lyst gennem slægterne siden,
det er Gud, det er menneskets lys.

Povl Callesen

Fra Varnæs til Nørrebro

Fredag den 11. november tog alle konfirmanderne med toget fra Rødékro til Københavns Hovedbanegård. Efter en kort bustur ankom vi til Anna-Kirken på Nørrebro, hvor vi hilste på deres konfirmander og præsterne Susanne og Jonna. Efter aftensmad i Anna-Kirken sang vi salmer på en lidt anderledes måde. Deres organist, Ejgil spillede f.eks. "Alle mine kilder" og "Se hvilket menneske" på flere måder. Her blev både blues, pop, riverdance mv. repræsenteret. Troen på at vi kunne synge blev realiseret, og både konfirmander, præster og os voksne sang alt hvad vi kunne. Efter en fornøjelig aften tog konfirmanderne hjem til deres værtsfamilier.

Lørdag mødtes vi i Anna-Kirken kl. 9.45. Vi tog bussen ind til Rundtårn (se billedet). Det gav en stor oplevelse til alle, hvor vi kunne se ud over hele København og oven i købet helt til Sverige, fordi vi var så heldige med vejret.

Efter turen til Rundetårn gik vi tilbage til Anna-Kirken. Under vejs så vi noget af Nørrebro. Bl.a. gik vi igennem Assistens-Kirkegården, hvor vi så H.C. Andersens's ,sangeren Natascha's og Niels Bohr's gravsteder. Susanne fortalte historien om Gertrude, der engang for mange år siden, skulle være blevet begravet levende, men af gravrøvere var blevet gravet op igen, så de kunne stjæle



hendes smykker. Om man tror på den historie, må være op til konfirmanderne selv.

Efter frokost (pizza) i Anna – Kirken gik turen med metro til parkourbanen, hvor både piger og drenge fik brugt kræfter. Bl.a. med at springe over Helvedes Gabet. Dernæst gik turen til Fields, hvor nok mest pigerne kunne shoppe. De fleste drenge nåede ikke længere end til Fona, hvor de kunne afprøve både x-box, playstation m.v.

Kl. 18.00 kom vi tilbage til Anna-Kirken, hvorefter konfirmanderne tog hjem til en hyggelig lørdag aften hos værtsfamilierne, der både bød på bl.a. flæsksteg, tortillas og Nørrebros nationalret Kebab, samt en masse wii-spil m.v.

Søndag var vi til højtidsmesse i Anna-Kirken, hvor vi bl.a. sang de salmer vi havde øvet om fredagen. Konfirman-

derme skulle vise tillid og tro til hinanden, hvor sønderjyderne skulle vise vejen for københavnernes, der havde bind for øjnene.

Efter gudstjenesten fik vi sagt MOJN til københavnernes og turen gik atter hjemad.

Tusind tak til alle konfirmander. Det

har været rigtig dejligt at have været sammen med jer. Også en stor tak til Susanne, Jonna og de andre tilhørende i Anna-Kirken samt værtsfamilier for jeres gæstfrihed.

Også en stor tak til Povl fordi vi måtte komme med.

Birgit og Laila



Konfirmanderne medvirker ved gospelkoncerten i Satrup kirke 18. september.

MEST FOR BØRN:

Som et nyt tiltag i Varnæs Sogns Kirkeblad vil ca 1 side være tilegnet børnene. Da børnene også er en vigtig del af menigheden, synes vi det er nødvendigt, at de også får en side specielt til dem.

"Mest for børn" kunne også bruges til at skabe et fælles rum for flere generationer. Eks. at bedsteforældre eller forældre sammen med barnet hygger sig med at læse i kirkebladet sammen.

Der vil komme forskellige indlæg som kan være f.eks. historier, salmer for

børn, opgaver, sjove udtalelser hvad børn har sagt om kirken, indslag om kirkens højtider og en masse andet, vi slet ikke ved endnu. Samtidig vil vi opfordre alle, der har en god ide eller ligger inde med noget, der kunne bruges til at kontakte os. Else Marie mobil 27 98 74 66 Bente mobil 21 64 11 63.

*De ansvarlige for "Mest for børn"
Else Marie og Bente .*

Minder fra min barndoms juleaften, for ca. 60 år siden

Lille juleaften skulle vi 3 børn tidligt i seng, for far og mor skulle pynte juletræ, pakke de sidste pakker ind. Måske skulle mor lige nå at strikke trøjen, strømpen eller halstørklædet færdigt. Far og mor var så hemmelighedsfulde.

Juleaftensdag - åh hvor var den laaang.

Vi vågnede tidligt. For det første var vi meget spændte, for det andet kunne det være, vi kunne se lidt af træet gennem nøglehullet. Juletræet stod i den pæne stue, men døren mellem stuerne var låst, og kun far og mor vidste, hvor nøglen var. Opdagede vi, hvor nøglen var, turde vi ikke tage nøglen - tænk hvis vi blev opdaget!!! Det ville være flovt, selvom vi var ved at revne af spænding.

Vi skulle sove til middag, men det var svært at falde i søvn. Jeg kunne høre

mine brødre snakke - de delte værelse, åh de var heldige, jeg lå helt alene, glædede mig og tiden sneglede sig afsted.

Vi cyklede til kirken (ca. 2,5 km), uanset vejret!!! Pyha det tog lang tid i kirken, men vi tænkte nok også kun på juletræ og -gaver.

Når vi kom hjem skulle far og mor i stalden for at røgte og malke de 8 køer. Malkningen foregik med hånden, så det tog jo sin tid. Mor hjalp til i stalden, så kunne de blive hurtigere færdig. Vi børn skulle dække bord - så gik tiden da med det - men det tog ikke lang tid, når vi var 3 om det.

Endelig kunne vi sætte os til julebordet. Først skulle vi synge det sidste vers af "Det kimer nu til julefest", så bad far fadervor. For mig står det som en meget højtidelig indledning til julen. Heldigvis lod vi opvasken stå - vi skulle nok hjælpe bagefter, men nu kunne vi altså ikke vente længere. Far gik ind for at tænde juletræet, som havde stearinlys, mens vi sammen med mor ryddede af bordet. Når far var færdig med at tænde, spurgte han altid: "Er I klar?" Selvfølgelig var vi det! Det var et stort øjeblik, når far åbnede døren, vi fik lov at se træet - hvert år syntes vi, at aldrig havde vi haft så flot et træ.

Vi skulle synge 3 salmer, inden vi måtte få vore gaver, som for det meste var hjemmelavde, nyttige eller noget, vi 3 kunne være fælles om (puslespil, alm. spil), når vi var færdige med gaverne skulle vi synge 3 salmer, derefter smagte vi på mors hjemmelavede konfekt



og småkager. Vi kom sent i seng – efter en lang, men dejlig dag. Vi måtte sove længe og blive hjemme, når far og mor cyklede til kirke.

Far og mor havde noget gammelt pynt, som de hængte på de øverste grene, jeg

har arvet det gamle pynt, det hænger jeg på de øverste grene, så der hænger bl.a. nogle af mine minder om julen derhjemme fra.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul

Else Marie

Junker Vigge

Vi er nu kommet godt fra start i vores lille udvalg omkring "Junker Vigge". Vi skrev i sidste kirkeblad, at tanken er at opføre et lille stykke om "Junker Vigge", der levede her på egnen for nu mange, mange år siden, og som fik en noget begivenhedsrig skæbne.

Vi har fundet en meget kompetent tekstforfatter, og er nu i gang med at nærlæse hele fortællingen.

Meeeee vi kunne sagtens bruge mere hjælp til selve opførelsen. Der mangler aktører på scenen, kulissemagere, sangere måske nogle musikere og evt. dansere. Ja også alle de andre, der har lyst til at sy kostumer, sminke, agerer sufflør osv. osv.

Er noget af dette lige noget for dig, så kontakt Povl Callesen 74680128 eller Britta Leonhard 74680599.

Britta Leonhard

At tro på Gud

Hvor ville jeg gerne videregive til mine medmennesker, hvor godt det er at tro på Gud og at gå i kirke og høre Guds ord.

Mange spørger sikkert, hvordan jeg kan tro på Gud med alt det, der sker omkring i verden. Dette er lige netop det, du kan få svar på ved at gå i kirke. Virkelig lytte til det, præsten siger på prædikestolen. Der er mange fine lignelser og beretninger, der fortæller os om den rettesnor, der er os givet.

Når vi har mistet eller rammes af sygdom, spørger vi, "hvorfor". Når vi så med tiden ser tilbage på livet, mener jeg, at vi kan hente mange svar. Et eller andet sted tror jeg, at vi bliver den, vi er på grund af det, vi oplever, og af de mennesker, vi omgiver os med.

Under vejs har vi også nogle valg. Hvordan ser jeg livet? Kan det tunge vendes til noget positivt? Når der er gået en rum tid, gælder det om ikke at lade sorgen bygge rede i sit hår. Det er behårdt arbejde, men det kan lykkes. Vi skal virkelig arbejde med os selv. Livet er også en gave, jeg ikke ville have været foruden. At turde give sig selv fuldt og helt er med til at skabe livskvalitet.

Et salmevers, der betyder meget for mig er:

*"Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø, om så det gælder!
Da er livet ej så svært,
døden ikke heller.*

Birthe Møller

PYNTNING AF KIRKEN

Der har været stillet spørgsmål om, hvordan, hvor og med hvad det er tilfaldt at pynte Varnæs Kirke i forbindelse med bryllup, guldbryllup eller andet.

Det er tilladt: At pynte med blomster og levende lys ved bænkerækkerne, lægge blomster på døbefonten og sætte buketter forskellige steder i kirken. Også på alteret kan man sætte sine egne buketter, hvis man ønsker en særlig udsmykning. Hvis der ønskes levende lys, giver kirken lysene, men blomster og buketter skal man selv medbringe.

Med hensyn til levende lys i kirken har menighedsrådet kontaktet beredskabsstyrelsen, der ikke har indvendinger.

Det er ikke tilladt: At lægge pynt i vindueslysningerne. Blomster og anden pynt skal fjernes umiddelbart efter den kirkelige handling, hvis ikke andet er aftalt med graveren.

Konfirmandundervisning – voksne

Som skrevet i et tidligere nummer af kirkebladet tilbyder menighedsrådet 5 aftener, hvor du kan få genopfrisket eller udbygget din viden følgende emner:

1. Onsdag d. 18. januar 2012 kl. 19.30-21.30: Gudstjenestens gang. Hvorfor er gudstjenesten, som den er - hvad består den af og hvorfor? Vi synger nye og gamle salmer. Thorbjørn Larsen og Povl Callesen.
2. Onsdag d. 25. januar 2012 kl. 19.30-21.30: Kirkeåret. Kirkeårets højtider illustreres ved fortælling og billeder. Povl Callesen og menighedsrådet.
3. Onsdag d. 1. februar 2012 kl. 19.30-21.30: Bibelens fortællinger. Gertrud Yde Iversen.
4. Onsdag d. 22. februar 2012 kl. 19.30-

21.30: Arvesynd, skyld og tilgivelse.

5. Onsdag d. 29. februar 2012 kl. 19.30-

21.30: Vi skal se film om Luther og reformationen.

Der er indlagt ½ times kaffepause alle aftener. Bibelselskabets flotte bøger og andet materiale vil kunne beses.

Undervisningen vil foregå på et plan, hvor alle kan være med, og det tilstræbes, at undervisningen bliver et samspil mellem undervisere og deltagere.

Undervisningen er gratis og kræver ingen forkundskaber. Alle er velkomne.



NU ER DET JUL IGEN

I løbet af kirkeåret er der tre store højtider, nemlig jul, påske og pinse. Julen begynder 1. søndag i advent, hvor adventskransens første lys tændes, og det nye kirkeår tager sin begyndelse. Advent betyder "at noget skal komme" og er den periode i kirkeåret, der forbereder julen, festen for Jesu fødsel. Da den kristne kirke skulle få folk til at fejre Jesu fødsel, samlede man fejringen af midvinter/solhverv og Jesu fødsel. Jesu fødsel blev på et kirkemøde i 300-tallet fastsat til at være d. 25. december. Reformationen i 1500-tallet betød at juleaften fik en mere fremtrædende placering og ikke blot var vågenatten før selve juledag.

For de fleste af os er advent og jul forbundet med mange traditioner – både af kirkelig og verdslig art. Vi er nu kommet ind i den dejlige tid med julehygge, julebag, julesange og -salmer, gran og

stearinlys, duft af appelsiner, julegaveindkøb, dejligt samvær med familie og venner – og sidst men ikke mindst julekort.

Jeg glæder mig hvert år til både at få sendt en kærlig julehilsen og få livstegn fra mennesker, som betyder meget for mig, men som jeg faktisk kun holder forbindelsen med via julekort, så hurra for dem!!

Julekortsriverierne er samtidig eftertænksomhedens og tilbageblikkets tid. Hvad er der sket for os af store og små, gode og mindre gode begivenheder i året, der er ved at rinde ud.

Jeg tænder stearinlys, drikker en god kop kaffe og nyder duften af gran, mens jeg skriver, og allerhelst skal der også være et snedækket landskab med fugle på foderbrættet at betragte, når jeg ser op fra mine skriverier.

På julekortet til jer, kære menighed i Varnæs sogn, vil jeg fortælle, at jeg i det sidste år har nydt arbejdet i menighedsrådet. Det er et spændende og givende arbejde, hvor næsten alle idéer kan føres ud i livet på grund af det positive miljø, der er mellem medlemmerne i menighedsrådet. Vi er desuden så heldige, at vi har mange frivillige hjælpere til alle

vores aktiviteter – det vil vi gerne sige mange tak for – uden jer kunne vi ikke så meget!

Vi har i løbet af året haft rigtig mange gode og livlige diskussioner bl.a. om, hvad der skal vægtes i menighedsrådets arbejde. Vi er heldigvis et meget bredt menighedsråd – nogle er til sten, bygninger og planter, andre mere til kirkens kristne, åndelige og kulturelle indhold. Og sådan skal det være – alt skal passes, både bygningerne, som jo er vores kulturarv, men så sandelig også menigheden. Vi forsøger efter bedste evne at øge interessen for det kristne budskab og kirkegang. Vi har i 2012 fokus på begge dele – det første med en række aftener i det nye år med konfirmandundervisning for voksne – se programmet andet steds i bladet. Det sidste med tiltag året igennem, f.eks. en "Åben kirkedag" d. 26. februar. Programmet følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Menighedsrådet glæder sig til at arbejde videre i 2012 for at styrke kirkelivet i Varnæs sogn til glæde for alle!

Med disse ord vil jeg på vegne af menighedsrådet i Varnæs sogn ønske alle en glædelig jul og et velsignet nytår.

Kirsten Krog



Solen går ned bag Varnæs kirke. Fotograf: Hanneke Larsen

Adventsmøde

onsdag den 7. december

Eftermiddagen begynder med gudstjeneste kl. 14. Derefter er alle velkomne til kaffebord og underholdning i præstegården til ca. 16.30.

Juleafslutninger

Vi håber, at mange vil deltage i skolernes og førskolebørnernes juleafslutninger i kirken.

Nytårgudstjenesten

er også i år nytårsaftensdag om eftermiddagen. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med et glas champagne.

Ved basaren til fordel for

**Danske Sømands- og udenlandskirker,
den 20. november indkom 19.600 kr.**

Konfirmandundervisning for voksne

- se inde i bladet

Debatdag

Landbruget og lokalsamfundet.
Konfirmandstuen lørdag den
21. januar kl. 10-15.

**Læs et lille stykke hver dag og
gennemlæs Bibelen på 4 år.
Læseplaner ligger i kirken.**



Gudstjenester

December

Torsdag den 1.....	kl. 20.00
<i>Sundeved Efterskole</i>	
Onsdag den 7.	kl. 14.00
<i>Adventsmøde</i>	
Søndag den 2.	kl. 16.00
<i>2.s. i advent. Synger julen ind</i>	
Søndag den 11.	kl. 10.00
<i>3. s. i advent. Zakarias lovsang ..</i>	
Søndag den 18.	kl. 10.00
<i>4. s. i advent. Johannes og Jesus</i>	
Mandag den 19.....	kl. 10.00
<i>Førskolealderen</i>	
Tirsdag den 20.	kl. 10.30
<i>Skolen</i>	
Lillejuleaften.....	kl. 10.30
<i>Plejhjemmet</i>	
Juleaften	kl. 16.00
Juledag	kl. 10.00
2. juledag.....	kl. 10.00
Nytårsaften.....	kl. 15.30

Januar

Søndag den 8.	kl. 14.00
<i>1.s.e.hellig 3 konger. Spejderne</i>	
Søndag den 15.	kl. 10.00
<i>2.s.e.hellig 3 konger. Jesus er Messias</i>	
Søndag den 22.	kl. 10.00
<i>3.s.e.hellig 3 konger. Tro</i>	
Søndag den 29.	kl. 16.00
<i>Lysgudstjeneste</i>	
Søndag den 5. februar	kl. 10.00
<i>Septuagesima. Talenterne</i>	

Adresser

Sognepræst Povl Callesen, Varnæs Præstegård,
tlf. 74 68 01 28, pca@km.dk

Graver Johnny Pedersen, Varnæs Lærkevej 14,
tlf. 74 68 14 42, varnaes-kirke@mail.dk

Organist Bente Paarup, Hørgaard 211, Aabenraa,
tlf. 74 62 49 11, bentepaarup@oncable.dk

Formand Kirsten Krog, Smedegade 14,
tlf. 74 45 89 84, krogkirsten@hotmail.com

Kirkeværge Erling C. Jørgensen, Stenagervej 1,
tlf. 74 68 08 26, stenager@post12.tele.dk

VARNÆS SOGNS KIRKEBLAD

UDGIVET AF MENIGHEDSRÅDET

REG.NR.: 1551 · KONTORNR.: 1097989

REDAKTION: Bente Dall, Dorte Fenn-Hansen,
Kirsten Krog, Birthe Møller, Povl Callesen.

Tryk: MAYMAX grafisk idé og design, Varnæs.

Varnæs kirkes hjemmeside: www.varnaeskirke.dk