



Varnæs Sogns Kirkeblad

DECEMBER 2012 - JANUAR 2013

28. ÅRGANG



Bygningsinspektør Winstrups plan over vestgavlen på kirken ved restaureringen 1868.

Her er et bud på, hvordan Winstrup måske havde tænkt sig, at vestgavlen skulle se ud. Jeg kan med sikkerhed ikke sige, hvad Winstrup havde tænkt sig, men denne pasteltegning er et bud på, hvad jeg tror, der var mening med vestgavlen. I Varnæs Sogns Historie 1944, står der: "Det mest interessante ved Winstrups

plan var, at han havde tænkt at omdanne vestgavlen således, at de tre stræbepiller blev forbundet med buer, den midterste omgivet med et lag nyt murværk, forhøjet over gavlens spids og afsluttet med et lille massivt tårn, der skulle dækkes af en kuppel."

Birthe Møller

Medvirke

SamvirkehedderBrugsensmedlemsblad og fortæller, at forretningen er en medlemsdrevet virksomhed. Det er svært at se i dag, men Brugsen har rod i andelstanken, hvor man stemmer efter hoveder og ikke efter hoveder, som man sagde. Et sundt princip, som også ligger til grund for den danske folkekirke og dens gudstjeneste. Vi har ikke en katolsklignende præstekirke, men en medlemskirke, kendetegnet ved samvirke om driften og medvirke i gudstjenesten.

Hvert medlem er lige vigtigt i udførelsen af kirkens opgave - at forkynde det glædelige budskab. Derfor var det de fattige hyrder på marken og ikke den mægtige kong Herodes, der fik lov til at forkynde, at barnet i stalden i Betlehem var den ventede Messias, Guds søn. Derfor var det den senere fornægter Peter, der fik lov til at besvare Jesu spørgsmål: "hvem siger I, at jeg



*"Bibel for alle" 15. november.
Birgitte Arendt, Thorbjørn Larsen og kunst
af Birthe Møller.*

Foto: Grethe Axelgaard Petersen.

er?" med de skelsættende ord: "Du er Kristus, den levende Guds søn!"

Det er livsbekræftende og glædeligt, når livet får lov til at komme nedefra. Tænk på orkestermedlemmerne i DRs udsendelse Maestro. De er med på DRs arrangement. De er med på, at nogle, som ikke er uddannede, opfordres til at dirigere dem. Og vi, der kigger på, ser orkestermedlemmernes glæde ved at lade sig dirigere af amatører og ser amatørernes optagethed af det, de her har kastet sig ud i. Ja, vi får lyst til selv at være i det rum, hvor dirigent og orkester får frembragt noget, der er smukt.

Sådan en udsendelse kan vi lære af. Vi, der ved afholdelse af vore gudstjenester allerede medvirker og hjælpes ad. Først og fremmest er vi sammen om sangen; korets medlemmer har i mange år bedt ind- og udgangsbøn, lægmænd har i flere år læst epistelen. Forældre, bedsteforældre, konfirmander og minikonfirmander har haft gode oplevelser ved sammen at tilrettelægge og afholde gudstjenesten.

Hvis vi forstår os som en medlemskirke, der skal vokse nedefra, så kunne vi som i DR også godt en gang eller to om året bede ét af medlemmerne tage dirigentpinden, vælge salmer og melodier og udlægge dagens evangelium. Som kirkegængere ville vi undervejs ikke kunne andet end smile og glæde over at se, hvordan et helt almindeligt medlem af folkekirken ville gøre alt for at få det glædelige budskab formidlet til os alle.

Pool Callesen



Mest for børn

Salmen om "juleevangeliet" er skrevet af Randi W. Korsgaard, præst ved den danske kirke i Kappeln, samt præst for menighederne i Gelting, Ravnkær og Arnæs. Det handler om at fange børns opmærksomhed, kan man ikke det med de forhåndende materialer, kan der altid skrives en salme, som de kan forstå. Sådan er filosofien for Randi W. Korsgaard.

*Alle ønskes en rigtig glædelig jul
af Bente og Else Marie*



Glædelig Jul

Maria og æslet

Jule-evangeliet for de små

Mel. I en kælder sort som kul.

*Æslet går så raskt af sted, bærer på Maria,
Josef han er også med - æslet siger Iiah.
For Maria hun er tung,
og skønt hun er ganske ung,
bærer hun på livet,
der blev hende givet.*

*Gabriel blev sendt af Gud, mødtes med Maria
for at bringe glædesbud - æslet siger Iiah.
Når han tænker på de ord,
englen bragte med på jord,
glædes han ved livet,
som af Gud blev givet.*

*Herrens tjenerinde er pludselig Maria,
og mens hun Messias bær - æslet siger Iiah.
De til Betlehem skal gå,
hun på rejsen veer få.
Jorden, den skal have
himlens gave.*

*Josef spørg om hun er træt, støtter sødt Maria.
Han kan se at hun har grædt - æslet siger Iiah.
Æslet, det vil bære dem
helt hen til Jerusalem.
Hun, som glæden ejer,
hun slet intet vejer!*

*Æslet kom til Betlehem ind i staldens hvile,
og da barnet kommer frem, så må æslet smile.
Tænker han vil bære dem
lige til, de kommer hjem.
Æslet siger Iiah,
smiler til Maria.*

*Ingen byrde er for tung, når du bærer glæden,
er du gammel eller ung, kommer julefreden,
- flytter ind i sjæl og sind,
hjertet lukker glæden ind:
Julesangen klinger
smukt med englevinger.*

RWK

Kamp må der til, skal livet gro

Esther Clausen, Bovrup har sagt ja til at dele nogle af sine tanker om kirke og dagligt liv med læserne af kirkebladet.

Det kirkelige fik vi med hjemmefra. Far og mor gik i kirke. Skolen gav os meget, og i adventstiden sang vore forældre med os, lige som de altid sang "Jeg er træt og går til ro", når vi blev lagt i seng. Kristusfiguren, som stod i mit hjem, har også en god plads i mit hjem. Vi havde den tradition i mit hjem, at vi ikke gik om juletræet. Vi skulle sidde og se på træet. Mor spillede julesangene, mens vi sang.

Som børn fik vi god ryggtøtte fra vore forældre. De skulle bære det at have mistet deres ene søn, min yngste bror, som allerede i halvandet års alderen fik børnelammelse. Deres naturlighed i hverdagen og glæde ved højtiderne er minder, der den dag i dag gør alt godt. Min mand kunne sige det samme om sit hjem. Jo, barndommen er vigtig. Den havde vi søkende under krigen. Vi kunne ikke fatte, at der kunne eksistere sådan noget. Den 9. april holdt mine forældre helt hemmelige møder med op til 40 mennesker i stuerne. Frygten for at min far blev taget gjorde et stort indtryk på os. Det var mest om morgenen, vi mærkede det. Da skulle vi altid være to om at malke, så havde far en udvej. En dag blev far omringet af Gestapo, som satte ham i forbindelse med et faldskærmsnedfald på marken, men far klarede frisag. Det var en svær tid, men det er den, der har gjort os stærke. Kamp må der til, skal livet gro.

Der var ikke noget med, at vi fik løn derhjemme, og jeg måtte ikke komme ud at tjene, før jeg var 18 år. Som 16 årig var jeg på Nordborg Slots Efterskole og et år efter på Vallekilde Højskole under Uffe

Grosen. Jeg ser stadig for mig det store billede af Ansgar i foredragssalen, hvor vi kunne sidde og slappe af, mens vi hørte, hvad de fortalte os. Jeg kom hjem med delingsføreruddannelse og ledte nu flere gymnastikhold, som mor spillede til.

Fra en plads på Als kom jeg til den finske konsul i Sønderborg. Det blev en meget betroet stilling, da konsulen ikke var rask, og jeg altid skulle hjælpe ham, også tage mod de mange gæster, der kom til det hjem, - det var godt at prøve sådan noget.

Da Jes og jeg var blevet gift, havde vi først en gård i forpagtning på Als. Så fik vi Dyrbæk, og her var badeværelse. Efter blot tre år brændte to bygninger. Det var slemt. Der var ikke noget, der hed driftstab. Dyrbæk lå ved skov og strand, indhuset var på 400 m², jeg ville gøre alt for, at vi kunne blive der, det havde jeg sat mig for. Vi omdannede nu dele af huset til ophold for mennesker, der ønskede at bo på en gård i sommer – og juletiden. 20-25 mennesker havde vi på kost og logi. Og det var, da vi i nogle år havde praktiseret denne form for pension, at Lundtoft kommune kom og spurgte, om vi ville være plejehjem. Vi havde fire dage op til nytår til at beslutte os, og vi slog til. Ved at inddrage stuer blev der nu indrettet plejehjem, det første i Lundtoft kommune. Inge Wolff og Lis Asmussen var her en stor hjælp for os. De seks beboere var som en del af familien, derfor var de også med til drengenes konfirmation.

Men meget var gået i stykker inden i mig. Der var ting, der skulle have været anderledes. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men der er noget i ethvert hjem, enten det ene eller det andet. I dag er jeg glad for, at jeg tog ledelsesposter

på mig i Ungdomsforeningen og Hus-
holdningsforeningen, det gjorde stærk.
Ligesom jeg glæder mig over den tid,
hvor vi spillede dilletant, jo jeg har
oplevet meget. I dag må jeg erkende, at
jeg her, hvor jeg bor, ikke har kræfter til
at snakke med de ældre. Nogle kan jeg
snakke med, men det kunne være bedre.
Tilfreds med os selv bliver vi aldrig.

Og derfor elsker jeg verden
trods al dens nød og strid;

For mig er jorden skøn endnu
som i skabelsens ungdomstid.

Povl Callesen

Menighedsrådvalg i Varnæs sogn 2012

I Varnæs sogn er der en tradition for
aftalevalg til det nye menighedsråd.
Således også i år. På vores orienterings-
- og opstillingsmøde i oktober måned
var vi så heldige at finde kandidaterne til
rådet. Medlemmer i det nye menigheds-
råd er: Kirsten Krog, Smedegade i Varnæs.
Anne Marie Laier, Varnæsvej i Var-
næs. Dorte Fenn-Hansen, Brokbjergvej
i Bovrup. Helle Bonde Albertsen, Søn-
dermarksvej i Varnæs. Britta Leonhard,
Blåkrogvej i Varnæs. Flemming Peder-
sen, Over Blåkrog i Varnæs. Som supp-
leanter blev valgt: Lars Bruun Andre-
sen, Sønderborgvej i Svejrup. Jacob Beck
Jensen, Varnæsvej i Bovrup. Frands An-
dersen, Varnæsvej i Bovrup. Udgået af
menighedsrådet er: Erling Jørgensen.

Menighedsrådet har konstitueret sig så-
ledes: Formand: Kirsten Krog. Næstfor-
mand: Anne Marie Laier. Intern kasserer:
Anne Marie Laier. Kontaktperson: Dorte
Fenn-Hansen. Kirkeværge: Britta Leon-
hard. Sekretær: Helle Bonde Albertsen.

Mvh. Dorte Fenn - Hansen



ADVENTSMØDE

Tirsdag d. 11. december

Vi starter kl. 14 med gudstjeneste i
kirken – herefter bydes der i præste-
gården på kaffe, hygge og underhold-
ning v. Tove Rasmussen, tidl. forstan-
der på Sundeved Efterskole.

ALLE ER VELKOMNE.

Kirkebil kan bestilles hos Taxa-bus,
Aabenraa, tlf.: 74 63 09 68.



SYNG JULEN IND

Til gudstjenesten søndag d. 9. de-
cember kl. 16.00 i Varnæs kirke syn-
ger vi julen ind. Kom og syng gamle
og nye julesalmer. Medvirkende: Sct.
Jørgen Koret, Flensborg og Varnæs
kirkes kor.

ALLE ER VELKOMNE.

FAMILIE- OG LYSGUDSTJENESTE

Søndag d. 3. februar 2013 kl. 16.00 -
børn fra børnehaven deltager i guds-
tjenesten.

Efter gudstjenesten inviteres alle på
fastelavnsboller og kakao i kirkens
sideskib.

ALLE ER VELKOMNE

Høstoffer

Til årets høstgudstjeneste indkom der i alt ved offergang i kirken og den efterfølgende auktion i alt 4.590 kr. Et flot resultat, som menighedsrådet takker for! Høstofferet blev fordelt på følgende måde:

Den lutherske kirke i Rumænien:	1.000 kr.
Folkekirkens nødhjælp:	1.000 kr.
Pavillon til plejehjemmet:	1.000 kr.
Varnæs Brandstation:	1.000 kr.
KFUM-spejderne, Felsted:	590 kr.



Venskabsmenighed

Menighedsrådet er af den danske menighed i Husum blevet spurgt, om vi kunne tænke os at være deres venskabsmenighed. Det har vi takket ja til. Det betyder, at den danske menighed fra Husum og menigheden fra Varnæs sogn tager på besøg hos hinanden. Vi skal først og fremmest deltage i hinandens gudstjenester, men der er også mulighed for at gøre andre ting sammen – f.eks. høre om kirke, by, andre seværdigheder og om hvordan livet leves i et mindretal. Vi har inviteret menigheden fra Husum til gudstjeneste i Varnæs kirke søndag d.

24. februar 2013. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en frokost for begge menigheder i konfirmandstuen, hvor vi kan lære hinanden at kende. Læs mere herom i næste kirkeblad.

Menighedsrådet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!



Samtidig vil vi gerne sige tak til alle – og det er mange – der har ydet en indsats for kirken og kirkens liv i det forløbne år. Uden jeres hjælp ville vi ikke have det gode og fine kirkeliv, som vi har i Varnæs sogn.

Lodsedler

Konfirmanderne har gjort et stort arbejde for at sælge lodsedler til fordel for Danske Sømands-og Udlandskirker. 400 stk. eller 8.000 kr.

TAK TIL SÆLGERE OG KØBERE.

Ny organist

Som de fleste nok har hørt, har vi ansat en ny organist i Varnæs kirke. Da Anne-Mette jo mest er gemt bag sit orgel, er her et billede, så alle kan se, hvordan hun ser ud. Foruden at spille til gudstjenester og kirkelige handlinger og arrangementer har Anne-Mette overtaget og videreført både kor og babysalmesang, hvilket vi i menighedsrådet er meget glade for.



Fattigdom

Mange mennesker mener, vi ingen fattigdom har i Danmark. Jeg er nok af en anden mening. Fattigdom kan have mange sider.

I min barndom havde mine forældre ikke meget til dagen og vejen. Jeg husker tydeligt, når landmanden, der havde marker op til vores hjem, havde høstet, fik vi lov til at tage resterne af det, selvbinderen ikke fik med. Vi fire børn, mor og far fik hver en saks i hånden, og så samlede vi aks i marken. Det blev til så meget korn, at der var nok til de to svin, vi havde. Sikken en rigdom. Jeg ved godt, at det var en anden tid end i dag. Vi fik lært, når der var noget, vi manglede, måtte vi arbejde for det. Senere i livet har det været en fordel. Vi fik lært, hvad nøjsomhed er.

Hvad så nu? Har vi fattigdom?

Efter min mands død i 1983 var der for mig virkelig trange tider. Der var bestemt ikke råd til ret meget. I mange år var der ikke meget mad på bordet. Der var heller ikke megen varme om vinteren. Så kunne jeg vel sælge huset,

ville mange mene. Jeg er nu glad for at holde min egen ende hen over ilden. Det at miste fodfæste efter et dødsfald gjorde det for mig nødvendigt mentalt at holde fast i huset for at have et ståsted. Senere, efter at være flyttet, blev jeg efter mange års kamp ramt af depression.

En ældre herre i radioen blev spurgt, hvad er det vigtigste i livet? Svaret lød: Ikke at sulte, ikke at fryse og at kunne arbejde sig træt. Et godt svar. Hvad så nu? Jamen alt går vel. Der er mad på bordet, og jeg har brændeovn. Sikken en rigdom. Hver dag arbejder jeg mig træt. De hjemløse, vi har i Danmark, kunne sikkert også skrive et stykke.

Birthe Møller



Van Gogh: Kartoffelspiserne.



Gudstjenester

I. søndag i advent

Prost Marlys Uhrenholt prædiker ved gudstjenesten i Varnæs kirke søndag den 2. december kl. 10.

Adventsmøde

Gudstjeneste kl. 14. Samvær i præstegården kl. 15 til 17. Tirsdag den 11. december.

Juleafslutninger

Vi håber, alle, der har lyst, vil deltager i juleafslutningerne i kirken op til jul.

Bibellæseplan

Lone Hertz, der læste/fortalte Johannes anbefalede at læse Bibelen sammenhængende. En ung mand skriver i den bibellæseplan, der ligger i kirken: "Jeg forsøger at læse hver morgen, hvor jeg ofte har ro til det. Jeg synes, det bedste er at læse sammenhængende og ikke bare plukke ud. Jeg oplever at se mere og mere sammenhæng, jo mere jeg læser, og at Bibelen bliver mere spændende, jo mere jeg læser."

Adresser

Sognepræst Povl Callesen, Varnæs Præstegård, tlf. 74 68 01 28, pca@km.dk

Graver Johnny Pedersen, Frejas Have 11, 6100 Haderslev, tlf. 74 68 14 42, varnaes-kirke@mail.dk

Organist Anne-Mette Karstoft, Adelbyer Kirchenweg 34, 24943 Flensborg, tlf. 0049-461-25299, Amp.karstoft@googlemail.com

Formand Kirsten Krog, Smedegade 14, tlf. 74 45 89 84, krogkirsten@hotmail.com

Kirkeværge Britta Leonhard, Blåkrogvej 29, 6200 Aabenraa, tlf. 74680599/22323325, britta@post.letnet.dk

VARNÆS SOGNS KIRKEBLAD
UDGIVET AF MENIGHEDSRÅDET
REG.NR.: 1551 · KONTORNR.: 1097989

REDAKTION: Bente Dall, Else Marie Jørgensen, Kirsten Krog, Birthe Møller, Povl Callesen.
Tryk: MAYMAX grafisk idé og design, Varnæs.

Varnæs kirkes hjemmeside: www.varnaeskirke.dk

December

Søndag den 2.	kl. 10.00
<i>1. søndag i advent.</i>	
<i>Provst Marlys Uhrenholt</i>	
Søndag den 9.	kl. 16.00
<i>2. søndag i advent. Vi synger julen ind</i>	
Tirsdag den 11.	kl. 14.00
<i>Adventsgudstjeneste</i>	
Onsdag den 12.	kl. 19.30
<i>Efterskolen</i>	
Søndag den 16.	kl. 10.00
<i>3. søndag i advent</i>	
Onsdag den 19.	kl. 10.00
<i>Førskolebørnene</i>	
Torsdag den 20.	kl. 11.15
<i>Skolen</i>	
Søndag den 23.	ingen
<i>4. søndag i advent. Felsted kirke kl. 10.00</i>	
Juleaften	Plejhjem kl. 11.00
	Kirken kl. 16.00
Juledag	kl. 10.00
2. juledag	kl. 10.00
Søndag den 30.	kl. 10.00
<i>Julesøndag</i>	
Nytårsaften	kl. 15.30

Januar

Søndag den 6.	kl. 10.00
<i>Helligtrekongers søndag</i>	
Søndag den 13.	kl. 10.00
<i>1.s.e.h. 3 konger. Jesus som 12 årig</i>	
Søndag den 20.	kl. 10.00
<i>Sidste s. e. h. 3 konger.</i>	
<i>Forklarelsen på bjerget</i>	
Plejhjemmet, fredag den 25.	kl. 10.30
Søndag den 27.	kl. 10.00
<i>Septuagesima. Talenterne</i>	
Søndag den 3. februar	kl. 16.00
<i>Lysgudstjeneste</i>	