

Varnæs Sogns Kirkeblad



Foto: Holger Warncke

At være ene og at være fri

Den form for ensomhed, som er ikke hele tiden at være sammen med andre, er en livsform, som vi helst vil undgå. Men netop det ikke hele tiden at være under påvirkning af andre mennesker gør at der i tomrummet opstår mulighed for at høre den lyd, de toner, den tale, der kommer ovenfra. Den lyd, der måske er forudsætningen for at have et ret og sandt forhold til andre mennesker. Så det menneske, der er alene, og som vi har så ondt af, ikke er at ynke, tværtimod. Det menneske er netop ikke alene, for det kan høre, om faderen i himlen synes, om det, det gør, er rigtigt eller forkert. Og den, der gør det rigtige, overlader Gud ikke til sig selv.

Tonen fra himlen. Hvad går det hele ud på? På at blive fri! Og når jeg først er fri, kan jeg se, at jeg før var slave.

Gud tillader ikke, at andre mennesker gør os til deres slaver. Han køber os fri af det slaveforhold, de holder os i. Den korsfæstede er løsesummen.

Ham hører vi ved dåbens bånd sammen med, som løb hans blod i vore årer. Hans liv er sandt, hans liv er retfærdigt. Han og vi hører sammen. Han giver os sin sandhed og retfærdighed, han tager vore løgne og uretfærdighed. Og det gør vort liv frit.

For i modsætning til før behøver vi ikke længere altid at se splinten i vor broders øje som kompensation for bjælken i vort eget øje. Men Kristus er den, der har taget bjælken ud af vort øje, taget den med op på korset, så den er væk. Vi er frie, når vi ikke længere ødelægger hvert godt møde med andre mennesker ved at se på dem ud fra den splint, som de og hvert menneske har i øjet. Vi er ikke længere slaver af vor egen følelse af personlig godhed. Vi er frie, når vi holder fast ved den aftale, som Gud i dåben lavede med os, at vi for hjertet og troen, vi gav ham, tog alle vore synder og gav os sin søns retfærdighed.

Povl Callesen



Mest for børn

Min konfirmation

D. 4 maj 2012 blev jeg konfirmeret sammen med 14 andre konfirmander. Endelig kom dagen, som jeg havde ventet på rigtig længe. Efter mere end et 1/2 års konfirmandundervisning hos vores præst Povl Callesen var jeg klar til



at blive konfirmeret. Da vi gik til præst lærte vi alt om det at tro på gud. Vi læste i en bibel for unge mennesker. Vi så nogle film, den ene var lidt uhyggelig fordi vi så hvordan Jesus blev pint.

Jeg startede dagen med at stå op kl. 6.30 og kl. 8.30 kørte min mor og jeg til frisøren. Jeg skulle have lavet slangekrøller, og sat håret lidt op. Da vi var færdige ved frisøren kørte vi hjem og jeg fik den fine kjole på.

Kl. 9.30 skulle alle konfirmander mødes nede i konfirmandstuen. Derefter gik alle samlet op i kirken. Lige da vi stod ude for kirkeporten var jeg lidt nervøs og jeg havde sommerfugle i maven. Inde i kirken sad jeg bare og ventede på at komme op til alteret og sige ja til at bekende min tro. Endelig da jeg kom derop sagde jeg ja og Povl sagde nogle ord til mig fra Matt. 7,12: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Tilslut sang koret en sang specielt for mig fordi at jeg synger i koret: Spænd over os dit himmelsejl.

Da jeg kom ud fra kirken havde mine forældre lejet en Ford Mustang Shelby, det var virkelig en fed bil. Den kørte min veninde og jeg hen til et festlokale i Sønderborg hvor festen skulle holdes. Gæsterne kom og der kom også masser af gaver og telegrammer. Jeg fik ialt 15.350kr. og en super lækker cykel af min mor og far. Af min søster fik jeg en samlebog med mit eget navn og dato på, og nogle smykker.

Da vi fik forretten, som var en rejcocktail var min blevet fjernet og jeg blev rigtig nervøs for at der ikke var flere

VARNÆS SOGNS KIRKEBLAD
UDGIVET AF MENIGHEDSRÅDET
REG.NR.: 1551 · KONTORNR.: 1097989

REDAKTION: Bente Dall, Else Marie Jørgensen,
Kirsten Krog, Birthe Møller, Povl Callesen.
Tryk: MAYMAX grafisk idé og design, Varnæs.

Varnæs kirkes hjemmeside: www.varnaeskirke.dk

tilbage. Pludselig så jeg at min far kom ind med verdens største rejecocktail. Der blev jeg virkelig glad, for jeg elsker rejer. Da vi alle havde spist forretten kom der en masse sange. Det gjorde der også imellem alle de andre retter. Ialt kom der 9 sange. Jeg fik også holdt min tale, som jeg havde arbejdet rigtig meget med. Både min mor og jeg kom til at græde under min tale. Min mor og far havde hyret en trylle-

kunster til at komme og trylle lidt. Det var en god idè fordi at der var så mange børn med.

Vi festede til kl. 19.30. Da festen var slut skulle der ryddes op. Min veninde og jeg gik og vaskede gulvet, det var faktisk lidt hyggeligt. Vi var færdige med at gøre rent omkring kl. 22.00.

Det var virkelig en god dag, som jeg aldrig vil glemme.

Michelle Johansen og Bente Dall

Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådet har fået udarbejdet et digitalt kort over kirkegården. Det er nødvendigt med et kort, som personalet hurtigt kan rette til, fordi der for øjeblikket sker mange ændringer med færre gravsteder, omlægning af områder af kirkegården osv.

Nyanskaffelser: Maskinparken er blevet udvidet med en ny traktor, som længe har stået på personalets ønskeliste. Den leveres inden for kort tid og vi håber, at den vil lette personalets arbejde.

Kirken er blevet udstyret med nye lysestager til levende lys. De er til fyrfadslys og omgivet af glas. Vi har prøvet dem af ved flere lejligheder og er godt tilfredse med resultatet. De høje lys uden beskyttelse var for farlige og de dryppede meget stearin på både gulv og hynder. D. 21. og 22. april var der korstævne i kirken med deltagelse af tre børnekor. Der blev øvet på livet løs lørdag og forløbet blev afsluttet med en dejlig musikgudstjeneste søndag eftermiddag.

Nye kirkegårdstakster

Da Kirkeministeriet har dikteret ens priser på landsplan bl.a. for erhvervelse/fornyelse af gravsteder, for obliga-

torisk vedligeholdelse af urne i plæne (fællesgrav), obligatorisk hækvedligeholdelse, almindelig vedligeholdelse og omkostninger ved begravelse sker der desværre en prisstigning på disse ydelser pr. 1. juli 2012. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte vores graver Johnny Petersen på tlf.: 74 68 14 42 eller e-mail: varnaes-kirke@mail.dk

Nye gudstjenesteformer

Først på efteråret vil alle interesserede blive inviteret til en aften i konfirmandstuen, hvor vi gerne vil drøfte gudstjenesten. Menighedsrådet har gennem nogen tid arbejdet med gudstjeneste som emne. Det har vi, fordi vi gerne vil forny vores gudstjenester, især på søndage, hvor sognepræsten har fri/ferie og desuden kunne vi tænke os, at arbejde med tema-/og lægmandsgudstjenester. Læs mere i de kommende kirkeblade.

At sidde i menighedsråd

Hvad beskæftiger et menighedsråd sig egentlig med? Menighedsrådsarbejde kan groft sagt deles i to overordnede grupper: Mursten og levende stene. Alt under hensyntagen til kirkens økonomi.

Menighedsrådet er desuden arbejdsgiver for alt personale med undtagelse af præsten.

Mursten: Alt det materielle, vores kulturarv – dvs. vedligehold, renovering, ombygning, nybygning, omlægning af kirkegården osv.

Levende stene: Kirkens "indhold" – først og fremmest gudstjenester, kirkeliv og andre (kulturelle) aktiviteter.

Menighedsrådsarbejdet kan ikke undgå i et eller andet omfang at komme til at handle om økonomi og mursten. Men disse punkter må generelt ikke lægge beslag på hovedparten af drøftelserne i menighedsrådet. Det er vigtigt, at der bruges tid på at sikre gode fysiske rammer for de aktiviteter, der sker i og ud fra vores kirke, men det må ikke blive det altoverskyggende. Det er trods alt den kristne menigheds liv og vækst – "de levende stene" – der bør være i fokus, så der ikke blot er liv, men også vækst i menigheden.

Det er ikke menighedsrådets opgave at stå for alle kirkens aktiviteter. Menighedsrådet skal lægge rammerne for de aktiviteter, der kan sikre menighedens liv og vækst bl.a. ved at udstikke mål og visioner indenfor budgettets rammer. Det overordnede mål er, at vi laver mest mulig kirke for de penge, vi har til rådighed. I Varnæs sogn tilrettelægger vi én gang årligt det kommende års aktivitetsniveau, der heldigvis, på grund af alle vores frivillige hjælpere, er højt.

Vi har det godt med hinanden i menighedsrådet, kan snakke om tingene og er altid nået til enighed uden de store sværds slag.

Jeg kan kun opfordre interesserede til at melde sig som kandidater til det kom-

mende menighedsrådsvalg d. 13. november 2012. Det gør ikke noget, at du ikke kender noget til arbejdet i et menighedsråd – kom og vær med og gør en forskel for dig selv og andre! Alle møder er offentlige, så kom, hvis du har lyst til at se, hvad vi arbejder med. De næste møder finder sted torsdag d. 14. juni og torsdag d. 5. juli kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Kirsten Krog

Afsked med Bente



Vores dygtige og meget afholdte organist Bente Paarup har i en alder af godt 70 år valgt at gå på pension med udgangen af juni måned. Det er vi i menighedsrådet rigtig kedde af, selv om vi naturligvis har fuld forståelse for Bentes ønske om mere fritid med familien. Bente har været alt det et menighedsråd kunne ønske sig, først og fremmest ved at udfylde rollen som organist på fornemste vis. Men derudover har Bente betydet meget for at musiklivets udvikling i Varnæs sogn. Hun er altid aktiv og engageret, fuld af nye og ny-

skabende idéer, villig til at deltage i alt, altid positiv over for menighedsrådets ønsker og fleksibel med hensyn til arbejdstid og -områder. Ikke mindst har arbejdet med kirkens børnekor været Bentes hjertebarn til gavn og stor glæde for børn og voksne, både ved alle gudstjenester, når de store/unge piger har læst og sunget og når "pible"koret har

sunget for os til familie gudstjenester og koncerter. Vi har følt, Bente, at du har været en del af vores kirkes familie og gjort alt af glæde og ikke blot af pligt! Menighedsrådet vil gerne sige dig TAK og ønske dig mange gode og indholds- / og oplevelsesrige år!

På vegne af menighedsrådet
Kirsten Krog

KIRKE-KONCERT-UDSTILLING"

I mangel på ord for dette unikke og nytænkende projekt kalder vi det for:

"KIRKE-KONCERT-UDSTILLING".

Det er et projekt med samarbejde på tværs af mange grænser, mellem lande, mellem kultur og kirke, mellem kunstarter og mellem forskellige udtryksformer. Med udgangspunkt i fire af Jesu lignelser udstilles otte til tolv kunstværker, der er malet på glasplader. Kunstværkerne på glasplader ophænges i jernrammer og placeres med lysindfald og lysvirkninger i kirkerummene.

Lignelserne og kunstværkerne danner baggrund for digtning af salmer, sange, tekster og digte, der fremføres og synges af forfatter, digter, præster, solister og kor.

"KIRKE-KONCERT-UDSTILLINGEN" er et grænseoverskridende Kirke & Kultur samarbejde omkring en event, der skal opføres i følgende kirker: Nord for grænsen: Løgumkloster Kirke, Hoptrup Kirke og Varnæs Kirke. Syd for grænsen: Glücksburg Slotskirche og Grosssolt Kirche. Der er således tale om et eksperimenterende og grænseoverskridende samarbejde på flere områder.

For eksempel: - i forholdet mellem Kultur og Kirke - på tværs af lande-

grænser, med opførelse og udstilling på begge sider af den dansk-tyske grænse - i blandingen af forskellige stilarter og kunstneriske udtryk, med kunstudstilling, koncertoplevelse og oplæsning af lyrik - i et miks af forskellige musikalske stilarter, fra det klassiske til det rytmiske - som udfordring og nytænkning af forventningerne til og oplevelsen af de gamle traditionelle kirkerum - som en eksperimenterende nyfortolkning af fire af Jesu lignelser, i både musik, billedkunst og tekst - som et arrangement, der spiller på flere facetter:

- det liturgiske: Man er tilhører. - det oplevelsesbetonede: Man er i bevægelse rundt i rummet og - opdager nye vinkler og perspektiver - det sanselige: Man ser, hører, smager - man oplever og sanser, og det danner baggrund for refleksion.

Tidsramme: "KIRKE-KONCERT-UDSTILLINGEN" opføres fem forskellige steder omkring påsken 2013.

*Arbejdsgruppen for
grænseoverskridende kultur og kirke*



Efter flere henvendelser om hvor jeg havde de tre vers fra i næst sidste udgave af kirkebladet, kommer de nu samlet. Det er vers, som i den grad giver stof til eftertanke om, hvad gensidig respekt er.

Hvem er mig et hjem

1. Hvem er min mor og min far?
Hvem er min mand og mit barn?
Hvem er min søster og bror?
Hvem er min ven?
2. Ikke den, der holder mig fast
og siger: Du er min!
Ikke den, der anklager mig
og tror at kunne overskue mit liv
og være min dommer.
3. Ingen kender min vej.
Ikke én.
Heller ikke jeg kender den,
men den bliver synlig for mig,
mens jeg går den.
4. Mit hjerte løber dén i møde,
som ønsker uden at kræve
og deler sine lidelser med mig
uden at true og presse mig.
5. Jeg finder et hjem hos den,
som vil mig, som jeg er
med de sammenhænge, der er mine
og de mennesker, der bor i mit liv.
6. Kun dén kan jeg leve nær,
der tillader, at jeg trækker mig tilbage.
Kun den kan jeg betro mig til
og tale til fra mit inderste,
som er tryk ved min tavshed
og det, der ikke kan deles.
7. Den, der kræver sin ret til mig
dræber min glæde,
kvæler min kærlighed
tager mit liv.
Fra det menneske må jeg gå bort,
selv om det skulle være
min mor, min mand, mit barn.
8. Ingen har nogen ret til mig.
Ikke én.
Ingen må tage mit liv fra mig.
Det jeg giver, giver jeg af fri vilje,
når min tid er inde.
9. Den, der tager,
hindre mig i at give.
Den, der kræver min kærlighed,
hindrer mig i at elske.
Den, der tager mig,
mister mig.
10. Den, der stoler på livet,
giver min kærlighed vinger.
Livet, som ingen kan fange og styre,
som er frihed og vind
og finder sin egen vej.
11. Jeg er et vindens barn,
som ingen kan fange levende.
Jeg er en grå fugl,
der forstummer i fangenskab og dør.
12. Men i frihedens rum
og nattens stilhed
synger jeg lykkelig
uden at blive træt
som lærken, min søster
og broder nattergal.

*Margrethe Melin
Birthe Møller*

Til Guldkonfirmation i Varnæs kirke

Det er længe siden, jeg har været til gudstjeneste i Varnæs kirke. Det skyldes dels, at jeg ikke har boet i sognet i elleve år, og dels har været plaget af alderdommens sygdomme. Men da der var guldkonfirmation d. 29. april og min yngste datter var blandt konfirmanderne, ville jeg selvfølgelig gerne med.

Der var sket forandringer, siden jeg sidst var i kirke i Varnæs. En ung pige fra sangkoret læste både ind- og udgangsbonen. Det har jeg ikke oplevet tidligere; da var der konfirmander, der læste disse. Og epistlen til tredje søndag efter Påske blev læst af en fra menigheden. Også nyt for mig, men der er sikkert en god mening med det. Jeg kan tænke mig, at flere fra menigheden skiftes til at læse epistlen om søndagen.

Blandt de pårørende til guldkonfirmanderne var der blot to mødre, som begge fylder 90 år inden for de næste par måneder, henholdsvis i juni og august. Ikke mange mødre får lov til at opleve det. Jeg gjorde det som den ene af mødrene.

Efter prædikenen fortalte pastor Callesen, at det var hans forgænger, Urban Schrøder, som guldkonfirmanderne havde gået til konfirmandundervisning hos. Men det var sognepræsten fra Felsted sogn, Skovgaard Petersen, som havde forestået selve konfirmationen.

I 1962 var der konfirmation den 1. april. Otte piger og atten drenge blev konfirmeret. En pige og tre drenge er siden hen døde. Efter gudstjenesten

blev der lagt blomster på gravene på kirkegården, bl.a. også på pastor Schrøders grav. Det var en smuk gestus, synes jeg.

Fra kirken kørte guldkonfirmanderne og pastor Callesen til Rinkeby, hvor de indtog en god middag og hyggede sig sammen i flere timer. Sikker blev der genopfrisket gamle minder! Siden hen fortalte min datter mig, at det havde været en ganske særlig dag.

Jeg vil slutte med så nogenlunde samme ordlyd som for ni år siden, hvor jeg også havde været til guldkonfirmation i min gamle sognekirke: Alle de for halvtreds år siden konfirmerede, er i dag mellem 63 og 65 år gamle. De befinder sig m.a.o. i den tredje alder. Til dem, der har deres ægtefælle endnu, eller hvor de blot er to sammen, vil jeg gerne sige: Den tredje alder er ikke nødvendigvis let. Man holder op med at arbejde, man bliver ældre på en anden måde end før, og der kan komme sygdom til, som helt kan forandre et menneske. Derfor: Lær at tage hensyn til hinanden, bær over med hinanden, og få på den måde det bedste ud af tilværelsen.

Den 29. april i Varnæs kirke var også for mig en ganske særlig dag. Mange minder dukkede op. Jeg blev mindet om, at alle vore fire børn er døbt i Varnæs kirke, tre af dem blev også konfirmeret her og en enkelt gift. Måske man endnu engang når at komme til guldkonfirmation!

*Karen-Lisbeth Hanssen
Krovænget, Felsted.*

Sommermøde i præstegården

Onsdag den 27. juni kl. 14 er der gudstjeneste i kirken. Og der indbydes til kaffebord i præstegården kl. 15. Her vil pastor Torben Jørgensen, Husum danske minghed fortælle om salmedigterne K. L. Aastrup og Jørgen Michaelsen og spille selvkomponerede melodier til deres salmer.

Udflugt til Sydslesvig

Den årlige sogneudflugt til Sydslesvig går i år Husum og Vestslesvig. Mandag den 3. september kl. 9 og resten af dagen. Pastor Torben Jørgensen, Husum, som åbnede basaren i november, vil tage imod os og vise os rundt. Vi medbringer 18.000 kr. fra basaren til den danske menighed i Husum. Nærmere om turen i næste nummer af kirkebladet.

Bibelvandring på Aarø

Fredag den 8. juni kl. 14.30 ved Aarø-sund Færgeshavn.

Ferie

Sognepræst Oliver Karst, Felsted afløser fra 21. juli til 19. august. Tlf. 74 68 53 07.

Tak

For de beløb, der inden for de seneste to måneder er indbetalt til kirkebladet, i alt 1035 kr.

Afskedsreception for Bente Paarup

Efter 20 år som organist ved Varnæs kirke har Bente valgt at gå på pension. Vi vil i den forbindelse gerne indbyde alle, der har glædet sig over og nydt godt af Bentes spil og undervisning gennem årene til samvær i konfirmandstuen søndag den 17. juni kl. 11, hvor der serveres en let anretning.

Menighedsrådet



Gudstjenester

Juni

Søndag den 3. kl. 10.00

Trinitatis søndag. Missions-og befalingen

Søndag den 10. kl. 10.00

1.s.e.trin. Ikke, hvad man ejer

Søndag den 17. kl. 10.00

2.s.e.trin. Om at være Jesu discipel

Søndag den 24. kl. 10.00

3.s.e.trin. Den fortabte søn

Fredag den 29. kl. 10.30

Plejhjemmet

Juli

Søndag den 1. kl. 10.00

4.s.e.trin. Om at elske sine fjender

Søndag den 8. kl. 9.00

5.s.e.trin. Peters bekendelse

Søndag den 15. kl. 10.00

6.s.e.trin. Den rige unge mand

Søndag den 22. kl. 9.00

7.s.e.trin. Alle hovedhår er talt - Oliver Karst

Fredag den 27. kl. 10.30

Plejhjemmet

Søndag den 29. kl. 10.00

8.s.e.trin. Huset på klippen - Oliver Karst

Søndag den 5. august kl. 9.00

9.s.e.trin. - Oliver Karst

Adresser

Sognepræst Povl Callesen, Varnæs Præstegård,
tlf. 74 68 01 28, pca@km.dk

Graver Johnny Pedersen, Frejas Have 11,
6100 Haderslev, tlf. 74 68 14 42, varnaes-kirke@mail.dk

Organist Bente Paarup, Hørgaard 211, Aabenraa,
tlf. 74 62 49 11, bentepaarup@oncable.dk

Formand Kirsten Krog, Smedegade 14,
tlf. 74 45 89 84, krogkirsten@hotmail.com

Kirkeværge Erling C. Jørgensen, Stenagervej 1,
tlf. 74 68 08 26, stenager@post12.tele.dk