

Varnæs Sogns Kirkeblad



Foto: Holger Warncke

Ærefrygt

er et interessant ord, fordi det rummer modsætningerne, tro og frygt. Ordet siger, at den du elsker, frygter du også. At elske er ikke blot at vise et menneske tillid, respekt og ære, det er også at gå ind under dette menneskes forventninger og krav. Og frygten er, at jeg ikke kan leve op til den elskedes krav.

Vi kender således ordet ærefrygt. Vi ved fra livet med hinanden, hvad det betyder. Det er imidlertid i forholdet til Gud, vi bruger det. "Vi skal frygte og elske Gud", siger Luther i sin forklaring til de ti bud.

Men hvordan går det til, at vi kan frygte og elske Gud, som vi ikke ser, Gud, der er usynlig? For det kan vi. Man kan, som Søren Kierkegaard i *Kærlighedens Gerninger* siger, sige, at et kristenmenneske er som en, der i et væk ser sig om efter en fugl, ingen andre kan se, eller danser efter en musik, ingen andre kan høre.

Vi danskere er rundet både af Grundtvig og Kierkegaard. Grundtvig betoner troen på Guds ord, Jesus Kristus. Kierkegaard betoner lydigheden mod Guds bud, du skal elske din næste. Begge dele hører med, troen og befalingen. Grundtvig er for dem, der går i kirke. Kierkegaard for dem, der har troen i deres hverdag. Derfor er Kierkegaard stadig aktuel.

Og den usynlige Gud, som vi ærer og frygter, han er for den hverdagskristne at sammenligne med et forældrepar, der ikke er til stede. Den kristne er som et strengt opdraget barn. Når det er sammen med uartige børn og ikke tager del i deres uartigheder, så forklarer de uartige børn det med, at barnet er et sært og tosset barn. De forstår ikke, at det strengt opdragne barn altid,

fortsættes side 2

hvor det end er, for sig har forældrenes målestok for, hvad der sig hør og bør. Havde forældrene været synligt til stede, så havde de uartige børn godt kunnet forstå, hvorfor barnet er som det er.

Forklaringen er, at den kristne lever i ærefrygt for Gud. Af tro på Jesus Kristus, Gud ord, og af frygt for Guds bud, du skal elske din næste.

Povl Callesen



Mest for børn

Babysalmesang - hvad er det?

I dag ved man, at musik har stor betydning for det spæde barn, ja også for det ufødte. Musik stimulerer barnets udvikling. De ofte storslåede poetiske dybder i salmerne sanses i stemningen og atmosfæren og synges, danses og vugges ind i barnet og kan blive til livslang glæde. Vi vil synge salmer, børnesange, rim og remser, vugge og lave små dansetrin med baby i favnen, have tæt kontakt med mor/far og barn og tid til at snakke sammen.

Formålet med kurset er at styrke båndet mellem barnet og dets mor eller far gennem musik og sang, som er et fantastisk redskab, når der skal soves, leges, trøstes.

Sted: Konfirmandstuen i Varnæs Præstegård

Deltagere: babyer i alderen 0 - 1 år

Tidspunkt: Hver anden torsdag kl. 10

Datoer i efteråret 2013: Torsdag den 29. august

Torsdag den 12. og 26. september

Torsdag den 10. og 24. oktober

Torsdag den 7. og 21. november

Torsdag den 5. og juleafslutning i kirken den 19. dec.

Kontakt for yderligere oplysning og tilmelding:

Sognepræst Povl Callesen, tlf.: 74 68 01 28

Organist Anne-Mette Karstoft, tlf.: 0049 461 25299,

e-mail: amp.karstoft@googlemail.com

Gudstjeneste ved Varnæs vig

lørdag d. 7. september kl. 10.15



Igen i år starter Aktivigdagen stemningsfuldt med gudstjeneste i strandkanten under spejdnernes sejl. Kirkens organist og vores dygtige kirkekor medvirker ved gudstjenesten og spejderne har bygget alter og kors. Kom og vær med!



Kirkebil

Hvis du gerne vil til gudstjeneste eller andre af kirkens arrangementer, og ikke selv har mulighed for transport, kan du gratis bestille kirkebil hos: Taxa-bus, Aabenraa, tlf.: 74 63 09 68.

Høst- gudstjeneste i Varnæs Kirke

Søndag d. 15. september
kl. 10.00



Gudstjenesten er en familiegudstjeneste, hvor familier/bedsteforældre med børn er meget velkomne.

Børnene fra børnehaveklassen bærer frugter og grøntsager ind i kirken. Alle kan give et bidrag f.eks. et græskar, en buket blomster eller andet, som afleveres i våbenhuset inden gudstjenesten.

Efter gudstjenesten holdes der auktion over høstudbyttet og der serveres saft og kaffe.

Overskuddet går til forskellige godgørende formål – både lokalt, nationalt og internationalt.

KONCERT i Varnæs kirke

Lørdag d. 28. september
kl. 16.00 med:

Cantorij Wagenborgen, Holland



KIRKEMUSIK, ÅRET RUNDT

CANTOR: Eddy Ufkes
ORGANIST:
Albertha Ufkes - Van het Hof

Eddy Ufkes skriver om

Kantorei Wagenborgen:

Kantoreien er et uafhængigt kor. Det betyder, at gruppen ikke har en forbindelse med en speciel kirke. I Holland er der forskellige slags kirker, da der er mange opfattelser, og man kan

næsten sige, at hver opfattelse har sin kirke.

Kantoreiens medlemmerne har forskellige kirkelige baggrunde, men dannes af en gruppe, der har lyst at synge mange slags kirkemusik fra 1200-tallet til nu.

Så vi synger i mange kirker i Holland. Til koncerten i Varnæs synger vi salmer, som vi bruger i gudstjenester i Holland. Men I vil også høre motetter, chants osv. Vi synger på hollandsk, men også på dansk, engelsk, tysk og latin.

Derfor hører de tilstedeværende kirkemusik året rundt, både ukendt og kendt!

*God fornøjelse!
Hilsen fra Holland, Eddy Ufkes, kantor.*



*August med Velsignelsen fra Gud Fader
fylder os Lo og Lader*

*Med Liv og Lyst
i Gyldenhost*

*Fra Sonja Johannsen, Bovrup.
Tekst (vist nok N.J. Nielsen)
og tekst (Emil Hansen, Ryslinge) fra 1950*

Guldkonfirmationen

Den 5. maj 1963 gik en flok forventningsfulde unge mennesker turen fra Varnæs præstegård til kirken for at blive konfirmeret. Det var dengang, da det slet ikke var spørgsmålet, om man skulle/ville konfirmeres, det blev man bare.

Præcis 50 år senere - den 5. maj 2013 kunne man så se en, godt nok lidt mindre, flok pæne ældre mennesker gå samme tur for at medvirke til deres guldkonfirmation.

De fleste af de fremmødte var samlet til en gang morgenmad i konfirmandstuen inden turen til kirken. Det var lidt sjovt at se alle vende sig og stirre mod døren eller den senest ankomne bil for at finde ud af, hvem der nu kom - var det én, man kunne genkende, eller måtte man spørge sig frem. Det varede ikke længe, før der kom gang i snakken, og efter gåturen til kirken var der efterhånden så meget gang i den, at kirketjeneren måtte dysse os ned, for at han kunne høre og tælle bedeslagene fra kirkeklokken. Det lykkedes, og vi gik i to rækker ind i kirken, hvor vi deltog i gudstjenesten, som blev afsluttet med nogle venlige og velvalgte ord fra Povl Callesen til os guldkonfirmander. Derefter skulle vi selvfølgelig fotograferes, og så var der cirka en times tid til, at vi skulle mødes til samvær på Bovrup Kro. Nogle samledes i et par biler og kørte en tur til Varnæs Vig og Naldtang, hvor de ikke havde været i mange år.

Som organisator havde jeg valgt Bovrup Kro, fordi jeg syntes, at det kunne være rigtig hyggeligt at samles lokalt og så i nogle omgivelser, som de fleste kender fra de unge år.

Maden havde vi bestilt udefra, og med hjælp i køkkenet gik det hele som smurt. Dog må jeg erkende, at planlægningen om, hvornår de forskellige ting skulle ind, slog helt fejl. Der var så meget gang i snakken, at det tog meget længere tid end planlagt, men det var jo faktisk bare et ekstra plus til dagen. Vi var 16 konfirmander i kirken og 17 til det efterfølgende arrangement. Nogle havde taget partnere eller et andet familiemedlem med, så vi alt i alt var 22 - et mindre men absolut pænt selskab. Folk kom fra stort set hele landet med København, Syd Sjælland og Randers som de fjerneste destinationer. Der er i forbindelse med dagen lavet en adresseliste, som alle har fået, og så er det mit håb, at initiativet kan medvirke til, at der er nogle, som vil holde kontakten. Som det nok fremgår af ovenstående, havde vi en rigtig hyggelig dag, som alle havde set frem til, og som alle forhåbentlig vil huske i mange år.

Hvis der skulle være nogen, som gerne vil se billeder fra dagen, kan de findes på en lille hjemmeside oprettet til formålet - adressen er:

www.stenvk.123hjemmeside.dk

Sten Kruse



Livsmod og dødsmod

En stor del af mit arbejde som hjemmesygeplejerske består i at pleje døende mennesker. Denne patientkategori findes i alle aldre. Når jeg som hjemmesygeplejerske stifter bekendtskab med dem, er det meget forskelligt, hvordan de har det, både fysisk og mentalt. Endvidere er det forskellige sygdomme, de lider af. Nogle har ondartede uhelbredelige sygdomme, og andre, specielt ældre mennesker, har slidte kroppe/ organer, som er "udtjente". Fælles for dem er, at de har en begrænset restlevetid, og dette er de som regel vidende om.

Jeg tænker ofte på, hvordan disse mennesker bevarer livsmødet, når de ved, at livet snart slutter. Hvordan kan de få kvalitet i den sidste levetid, og hvordan forbereder de sig på at dø? Dette er selvfølgelig meget individuelt, men min erfaring siger mig, at de mennesker, der accepterer døden og har et afklaret forhold til den, er mindre plaget af angst og smerte og har lettere ved at bevare livsmødet.

Min lillesøster døde som 41 årig af en kræftsygdom, og hun skrev kort tid inden sin død denne artikel om livsmød. Den giver et indblik i, hvordan et enkelt menneske tænker og føler, og hvordan hun bevarede sit livsmød, fordi hun havde dødsmod.

Livsmød

af Krista Rasmussen

Se på det lille spædbarn og opdag den naturlige livsgnist, som får det til at udforske verden på en optimistisk og tillidsfuld måde. Barnet er livsorienteret

– det har mod på livet, og det er klart en medfødt evne. Ethvert lille barn opfatter sig selv som værdifuld, skattet og speciel. Et lille barn har selvrespekt og er i stand til at bevare den, i kraft af ubetinget kærlighed. Opleves den ubetingede kærlighed ikke, går selvrespekten i opløsning, og livsmødet "angribes". Mod på livet er derfor ikke en naturlig følelse for alle voksne – eller børn, for den sags skyld, - det vidner de høje selvmordstal, vi har her i Danmark tydeligt om. Det medfødte livsmød kan mistes, og det jordiske livs afslutning tages i egen hånd. Mødet til en sådan handling sejrer da over mødet til livet.

Men hvad vil "mod" egentlig sige. Ordet har jo flere betydninger, såsom f.eks. "humør", "tapperhed" eller "lyst". Ingen af dem er rigtig dækkende, og det er de ikke, fordi "livsmød" ikke er en statisk tilstand. Den forandrer sig i takt med betingelserne for vores liv.

Jeg tror egentlig ikke, at vi som almene mennesker er særlig bevidste omkring vores livsmød. Hvilken tilstand er vores livsmød i idag? Men det kan opfattes som et godt tegn, for det betyder sandsynligvis, at alt går, som vi ønsker. Vi opdager ikke behovet for dagligt at stoppe op og prioritere, førend et eller andet begynder at gå i en retning, vi ikke ønsker. Vi lever i troen på, at vi vil få et langt og godt liv, - heldigvis, vil jeg sige. Det er ikke hverken sundt eller godt at leve i frygt for, at vores liv skal tage en negativ drejning på den ene eller den anden måde. På den anden side er det heller ikke godt at leve i troen på, at vi er uforgængelige. Det er en svær balancegang.

Jeg kommer i tanker om en strofe af Lars Lilholts sang "Hvor går vi hen, når vi går",- den lyder sådan her: "Vi lever i skudsikre veste af duggende spindelvæv imod hud ". Den fortæller på en meget fin måde, hvordan vi før eller siden bliver tvunget til at se altings forgængelighed i øjnene- det sker, når vi opdager, at den skudsikre vest består af spindelvæv.

Men hvorfor nu al den snak om død og forgængelighed, når temaet er livsmod. Jeg har selv levet det meste af mit voksenliv i mere eller mindre manglende bevidsthed, om mit livsmods tilstand. Indtil en kræftsygdom tvang mig til bevidsthed. Jeg blev klar over, at livsmod ikke er en selvfølge, men i allerhøjeste grad er noget jeg aktivt, er nødt til at kæmpe for at bevare. Og jeg vil sige, at en af nøglerne for mig, til at bevare livsmodet, er at være i stand til at have dødsmod. Mod til at dø. At turde tage døden ind i dagliglivet som en meget vigtig del af mit jordiske liv. Jeg blev i stand til at fokusere mere på intensiteten, hvormed jeg levede mit liv, end på længden af det og opdagede, at det har dæmpet angsten betydeligt for, at livet bliver alt for kort. For angst sætter mig i et tomrum og gør, at jeg ikke kan leve i nuet – og dermed få den daglige nydelse af at være til. "Underet er vi er til, underet er vi er til, underet er vi er til, vi er til, der er intet jeg hellere vil", er en anden strofe i den samme sang af Lars Lilholt.

Men som sagt, er livsmod ikke noget statisk. Når livet bliver svært, og der sker uønskede ting, bliver livsmodet angrebet.

Det tillader jeg. Jeg accepterer, at modet glimtvis forsvinder. Og netop det, at jeg kan tro, at det er glimtvis, gør, at jeg tillader det. Jeg kan tro, at livsmodet har så stort tag i mig, at det vil bryde igennem og få overtaget.

Nu kan det måske lyde så enkelt, det med at have dødsmod. Det synes jeg nu ikke, det er. Æn ting er at have mod til at dø, en anden er, at nå til erkendelse/ accept, af hvad jeg skal forlade. Det er, hvad jeg går fra og ikke, hvad jeg går til, der starter sorgprocessen. Og her hjælper livsmodet mig med – ikke at komme over det (for det ønsker jeg ikke) – men at komme igennem det. Sorg er en grundlæggende følelse, når bånd kappes.

Det har stor betydning for mig og mine omgivelser, ikke mindst mine nærmeste, at jeg har valgt at tro på sjælens udødelighed. Det gør mig i stand til at bevare dødsmodet og dermed livsmodet.

Jeg holder meget af Benny Andersens "Morgenhymne", og vil gerne slutte af med nogle linjer fra den.

*"Thi kendes for ret:
Du er dømt til at leve!
Du må ikke kassere din skæbne tværtimod
tage den på dig
Fyld den ud
som din hud!
Bid livet i låret
Find fremtiden frem
Rut med planer og visdomsord
for i dag skal der søreme leves!"*

Lilly Jørgensen

SOGNEUDFLUGT

til Egernførde, mandag den 2. september

Afgang fra parkeringspladsen ved kirken (overfor skolen) kl. 8.15 - Bovrup busholdeplads (ved Efterskolen) kl. 8.30. Der er mulighed for at komme med fra Felsted (ved Damms Gård).

Påstigningssted aftales ved tilmelding.

Kl. 10 mødes vi med Peter, som er skoleinspektør på Jes Kruse skolen i Egernførde. Her vil Peter fortælle om skolen og sit virke på den danske skole. Derefter er skolen vært ved en kop kaffe. Der er afsat ca. 1 time.

Derfra kører vi til den danske kirke. Peter vil prøve at få præsten til at komme. Lykkes det ikke, vil Peter fortælle om kirken. Vi kører fra kirken efter ca. 1 time. Vi bliver kørt så tæt på spisestedet som mulig.

Der vil blive serveret 2 retter mad, vi har ca. 1 time. Måske - hvis nogen ønsker det - kan der blive tid til en "lille shoppetur". Derefter kører vi til den gamle bydel af Egernførde, hvor Peter vil fortælle om den del af byen. I nærheden vil der blive serveret kaffe og kage (?) ved 15-

16-tiden. Derefter er dagen ved at være "brugt", og vi vender "næsen" hjemad. Vi er hjemme ved kl. 18 ca.

Som du kan læse, er det kun ca. tider. Det kan være, der er afsat for lidt tid de forsk. steder, eller der dukker ting op, som vi lige skal se og høre om, når vi nu alligevel er der. Derfor kan tiderne rykkes. Vi håber på en dejlig dag.

PRISER:

Bussen betaler Menighedsrådet.

Middag (2 retter): 135 - 150 kr

Kaffe med kage: 35- 50kr. (måske?)

Hvis I ikke plejer at ha' euro, kan I ved tilmeldingen sige det, så vil vi ha' ekstra euro med.

TILMELDING TIL:

Povl Callesen telf.: 74 68 01 28 eller
Else Marie telf.: 27 98 74 66 senest
lørdag d. 24. august

*God sommer og på gensyn til vor årlige
sogneudflugt mandag d. 2. september
ønsker
Povl og Else Marie*



Temagudstjenester

Som nævnt i kirkebladet tidligere på året, bliver der i en gruppe arbejdet med temagudstjenester. Den første gudstjeneste har temaet "Tab", og finder sted Allehelgens søndag d. 3. november. Gudstjenesten bliver en blanding af kendt og nyt. Der vil være salmer, tekster, digte, orgelmusik og billeder, som relaterer til tab. Gudstjenesten er, som altid, vedkommende for alle, men jeg tror den

især er vedkommende for mennesker som har lidt et tab. At deltage i en sådan gudstjeneste, kan være en stor hjælp i en sorgbearbejdning, også selvom det er år siden, man havde tabet. Sorg bærer man i sig resten af livet, om end den gerne skulle blive lettere at bære. Fællesskabet i menigheden omkring dette, kan være en hjælp dertil.

Lilly Jørgensen

KOR-SAMARBEJDE – musikgudstjeneste 2013

Som annonceret i sidste kirkeblad har vi i Varnæs kirke været værter for et korstævne – et samarbejde mellem Høje Kolstrup Kirkes Juniorkor under ledelse af Karen Hanne Munk, Felsted Kirkekor under ledelse af Anne Nørlem og Varnæs Kirkes kor under ledelse af

Anne-Mette Puura Karstoft. Korstævnet afsluttedes med en musikgudstjeneste, hvor de tre kor på flotteste vis sang et varieret program og fik vist, hvad de kunne. En rigtig god weekend for børn og voksne.

*Billeder fra lørdag,
hvor der flittigt øvedes*



Forældremøde

Der er møde for de nye konfirmander og deres forældre

tirsdag den 20. august kl. 19

i konfirmandstuen. Undervisningen begynder onsdag den 21. august kl. 8



Cykeltur til Husum

Konfirmanderne er på cykeltur til den danske menighed i Husum
fredag den 23. - søndag den 25. august.



Sogneudflugt til Egernførde

Mandag den 2. september



Høstgudstjeneste

Søndag den 15. september kl. 10



Hollandsk kor

Lørdag den 28. september

Adresser

Sognepræst Povl Callesen, Varnæs Præstegård,
tlf. 74 68 01 28, pca@km.dk

Graver Johnny Pedersen, Frejas Have 11,
6100 Haderslev, tlf. 74 68 14 42, varnaes-kirke@mail.dk

Organist Anne-Mette Karstoft,
Adelbyer Kirchenweg 34, 24943 Flensborg,
tlf. 0049-461-25299, Amp.karstoft@googlemail.com

Formand Kirsten Krog, Smedegade 14,
tlf. 74 45 89 84, krogkirsten@hotmail.com

Kirkeværge Jacob Beck Jensen, Varnæsvej 736, Bovrup,
6200 Aabenraa, tlf. 22 49 49 82, jacobbeckster@gmail.com

VARNÆS SOGNS KIRKEBLAD
UDGIVET AF MENIGHEDSRÅDET
REG.NR.: 1551 · KONTORNR.: 1097989

REDAKTION: Bente Dall, Else Marie Jørgensen, Lilly Jørgensen, Kirsten Krog, Povl Callesen.
Tryk: MAYMAX grafisk idé og design, Varnæs.

Varnæs kirkes hjemmeside: www.varnaeskirke.dk

Gudstjenester

August

Søndag den 4. kl. 9.00

10.s.e.trin. Guds hus er et bedehus
Oliver Karst

Søndag den 11. kl. 10.00

11.s.e.trin. Farisæeren og tolderen
Oliver Karst

Søndag den 18. kl. 10.00

12.s.e.trin. Effata, luk dig op

Søndag den 25. kl. 9.00

13.s.e.trin. Den barmhjertige samaritaner
Oliver Karst

Fredag den 30. kl. 10.30

Plejhjemmet

September

Søndag den 1. kl. 10.00

14.s.e.trin. De ti spedalske

Søndag den 8. kl. 10.00

15.s.e.trin. Liljerne på marken....

Søndag den 15. kl. 10.00

16.s.e.trin. Enkens søn fra Nain
Høstgudstjeneste

Søndag den 22. kl. 11.00

17.s.e.trin. Pladserne ved bordet

Fredag den 27. kl. 10.30

Plejhjemmet

Søndag den 29. kl. 9.00

18.s.e.trin. Det største bud i loven
Fr. Birkler

Oktober

Søndag den 6. kl. 10.00

19.s.e.trin. Den lamme, der sænkes ned

Ferie

Sognepræst Oliver Karst
afløser til 11. august. Tlf. 74 68 53 07