

Varnæs Sogns Kirkeblad



Foto: Holger Warncke

Ægtefæller

I den debat, der har været forud for Folketingets vedtagelse af loven om kirkelig vielse af homoseksuelle har vi alle måttet gøre os tanker om, hvad ægteskabet er.

Når det i det nye ritual hedder ægtefæller og ikke ægteskab, så er det tydeligt et forsøg på at bygge bro mellem dem, der siger, at ægteskabet er et kærlighedsforhold mellem to mennesker og dem, der siger, at ægteskabet er et forhold, hvor livet i kærlighed bliver til, fødes, elskes, styrkes og værnes, til det kan stå på egne ben og klare sig selv.

At mand og kvinde i kærlighed danner par og som følge heraf får børn er så gammel en skik som livet selv. På et sent tidspunkt har kirken taget denne ordning ind under sine vinger og er nu med til at gøre opmærksom på vigtigheden af, at børn har far og mor og har deres barndom i det (de) hjem, som de danner.

Kristenlivet er kærlighed, bliver der slået på af tilhængerne af den nye lov. Men det er kun den halve sandhed. Kristenlivet er også, at Gud har skabt livet og sætter os til at være medskabere af dette liv. En stadig kamp med dødens magt. Det vigtigste i denne sag er ikke, hvad der står i Bibelen.

Det vigtigste er, at vi gør os klart, at der er byggesten i vor kultur, som vi ikke kan undvære. En sådan byggesten er ægteskabet, stedet, hvor livet naturligt bliver til og vokser og dannes af den kærlighed, som forældrene har til det.

Det er derfor næsten en salomonisk løsning på den aktuelle strid, at vi har begge ord, ægtefæller og ægteskab. At vi siger ægtefæller om alle, der vies i kirken og på rådhuset, og at vi bevarer ordet ægteskab om det forhold, hvor både skabelsen og kærligheden er grundlaget.

Povl Callesen



Mest for børn

Min Konfirmation i 1952

Den 28. marts 1952, fire dage efter min 14. års fødselsdag, blev jeg sammen med 25 andre medkonfirmander konfirmeret i Varnæs Kirke.

Jeg er født og opvokset i det nu nedrevne hus, Bækvej 1, Varnæs, som nr. tre ud af en børneflokk på fire, jeg har to ældre søstre og en yngre bror.

Forud for konfirmationen havde vi gået til *"Konfirmationsforberedelse"* hos pastor Urban Schrøder, det foregik i *"Konfirmationsstuen"* i det hus der lå lige over for Kirken, hvor kirketjeneren boede.

Huset er væk nu.

Til *"Konfirmationsforberedelserne"* skulle vi til hver gang lære et salmevers udenad, som vi så blev *"Hørt i"*, og vi sang så i fællesskab salmerne, derudover

gennemgik vi *"Det nye Testamente"*, og lærte om *"De Ti Bud"*.

Dengang var vi jo nok lidt mere autoritetstro overfor både lærere og præsten end konfirmander er i dag, så da pastor Schrøder engang en snevejrsmiddag, brugte et frikvarter til at lege sammen med os konfirmander i sneen, fik vi også den *"menneskelige"* side af præsten at se.

En Søndag forud for konfirmationen, havde vi *"Overhøring"* i kirken. Det var mange folk i kirken den søndag. Vi sad på en stol ud for hver sin bænk, vi blev kaldt op ved navn og skulle så svare på forskellige spørgsmål om det vi havde lært til *"Konfirmationsforberedelsen"*, vi blev selvfølgelig *"hørt"* i *"De ti Bud"*, og *"Det nye Testamente"*.

Det jeg desværre husker bedst fra den *"Overhøring"* er, at de bukser jeg havde på den dag, kradsede meget på min bare hud. Forklaringen er, at min mor, som i øvrigt var meget dygtig til at sy, havde fået et sæt tøj foræret af min onkel. Han var maler, men han havde også brugt tøjet til at rense malerpenslen i engang imellem. Min mor havde så bare vendt vrangsidens udad, og på den måde fik jeg et par flotte bukser, men med nogle meget irriterende malerpletter på den indvendige side af tøjet, men de kunne jo ikke ses.

Anderledes var det med mit *"Rigtige konfirmations tøj"*, jeg havde selv sparet 95,00 kr. op gennem et par år, ved at

bringe dagbladet "*Sønderjyden*" ud hver eftermiddag.

For de 95,00 kr. fik jeg i en tøjforretning i Aabenraa, sammen med min mor, købt et rigtig flot sæt konfirmations tøj, en skjorte, en butterfløj, og et par sko. Og det var endda penge tilovers til vi kunne tillade os at spendere os selv en kage, kaffe og en sodavand hos "*Cafe Hansen*" på gågaden i Aabenraa. Det var i øvrigt mit første færdigkøbte tøj. Indtil mit 14. år havde min mor syet alt mit tøj af "*Genbrugstøj*".

På konfirmationsdagen blev hele familien fornemt hentet af den lokale "*Taxa*" som jeg mener vi i daglig tale altid kaldte "*Lillebil*", det var i en sort høj flot bil. Det var ikke så tit at vi fik mulighed for en køretur i en bil, så det var én af dagens højdepunkter.

Selve højtideligheden i kirken, og "*Festen*" bagefter, har jeg en lidt uklar erindring om, men vi har højst sandsynlig fået en menu som bestod af aspargessuppe som forret, og okse og flæskesteg som hovedret, dessert mindes jeg ikke var på menuen dengang, men højst tænkeligt har der været "*Brødtærte*" eller "*Bondepige med slør*" til eftermiddagskaffen, det var noget min mor også var god til at lave, og det kunne hun jo lave relativt billigt.

Mine forældre havde jo også en gris eller to til opfedning hvert år, for at være så selvforsynende som muligt.

Det var jo mange fødevarer som var rationeret flere år efter 2. verdenskrig, og det var heller ikke det store udbud i butikkerne, som man ser i dag, og fødevarer var jo forholdsvis meget dyrere dengang, end de er i dag

Mine forældre ejede jo ikke et "*Kamera*", eller et "*Fotografiapparat*" som det hed dengang, derfor er der i sagens natur heller ikke taget nogen billeder af selve "*Festen*" som jeg kan støtte mig til, for at få lidt mere gang i hukommelsen.

Men, jeg fik 240,00 kr. i pengegaver, derudover fik jeg et ur af den onkel og tante som havde stået fadder til mig, og så kan jeg huske at jeg af købmand *Frellesen* fik et "*Barbersæt*", - en "*Ragekniv!*" - jeg var en ret lille konfirmand, 149 cm. høj og vejede 49 kg. Så det var lidt "*Skægt*" at modtage denne gave. Jeg tror desværre også at "*Gaven*" blev væk inden jeg blev "*Voksen nok*" til at bruge den.

Pengene jeg fik, købte jeg i øvrigt en cykel for, hos den lokale smed, *Iver Jørgensen*, de rakte lige til en god "*Tårnby*" uden gear, men dynamo og lås på cyklen kunne det ikke blive til.

"*Blå mandag*" var et ukendt begreb i 1952, - og fjorten dage efter konfirmationen begyndte jeg som slagterlærling i Avnbøl.

Da begyndte "*Voksenlivet*" for mig!

Til vores "*Guldkonfirmationen*" i 2002 kunne vi samle 17 af de oprindelige 26 konfirmander, og i 2012 da vi holdt "*Diamantkonfirmation*" var antallet der kunne, og ville deltage, reduceret til 12.

7 af konfirmanderne fra den 28. marts 1952 er afgået ved døden.

Venlig hilsen
Henrik Jacobsen, Vester-Sottrup.

Samtale med Sigrid

Minikonfirmanderne

En månedstid efter at vi sluttede af med minikonfirmanderne, sidder jeg og snakker med Sigrid hen over køkkenbordet. Sigrid fortæller, at biskoppen lige har været i TV, hvor han var fremme med, at alle sogne skulle have minikonfirmander. Så tidligt som muligt skal børnene lære, hvad det drejer sig om. Biskoppen var inde på, at børnene lærer for lidt om kristendommen i skolen. "Lære, hvad det drejer sig om" er også den vending, Sigrid bruger, når hun fortæller om sin glæde ved at undervise minikonfirmanderne. Børnene i 4. klasse er optaget af så mange ting i deres hverdag, og det er godt, men de skal også vide, hvad kristendom er.

Og bogen vi underviser efter (Peter Madsen: Rejsen til Jerusalem) er en rigtig god indføring i det centrale i kristendommen, nemlig påsken. I bogen følger vi en 11 års pige på en rejse lige før påske til Jerusalem, hvor hun lærer om både muslimernes, jødernes og de kristnes liv. Børnene har lektier for, og selv om de

ikke altid får læst, får vi alligevel en god snak. Der skal være frirum, plads til at lave nogle ting, ellers kører de træt. Undervisningen skal være varieret, både kreativ og boglig.

Det er godt, de har været i kirken allerede i børnehaven. Her har de fået den første indsigt. Samarbejdet og velvilje fra børnehavens side betyder meget. Kirken er ikke bare en bygning, de kører forbi, men helt fra børnehaven ved de, hvad der sker inde i den. Når de så kommer i 4. klasse, får de nogle oplysninger. Nogle har bedsteforældre begravet på kirkegården. Det er en stor ny verden, de kommer ind i. Og der er så meget, de kan finde på at spørge om. De er ikke bange for at sige noget. Og alt imens udvikler de sig til at forstå nogle ting. Og jeg glemmer ikke, hvad en sagde, da Povl sagde, at jeres far i himlen er bedre end jeres far på jorden: "jeg er nu godt tilfreds med min far, som han er".



Eg plantes mellem kirken og præstegården.



Palmesøndag.



Keramik brændes hos Birthe.

Jeg er glad for, at vi er to, der underviser. Det giver mere ro. Og de får lært kirken inde fra og lært at bede Fadervor. Det er frivilligheden, der driver det. Vi skal så holde interessen ved lige. Og blot undervisningen ikke strækker sig over for mange gange, går det fint. For børn kan i vore dage ikke fordybe sig. De skal hele tiden videre, og det kan computerne hjælpe dem med.

Hvor kommer interessen fra? Det er far og mor, der sender dem af sted. Og vi kan få dem til at blive ved ved som nævnt at læse en god bog med dem. Og i snakken herom er vi imponerede over, at de ved så meget, som de gør.

Bedsteforældredagen var en fin afslutning på forløbet. Vi mærker samhørigheden sådan en dag, ser at børnene gerne vil have deres familie omkring sig og vise, hvad de kan. Det var fint med maden, som vi skylder forældrene en tak for. Og egetræet, vi plantede er et symbol på fremtiden.

Birthe og Else var med i en uge omkring fremstillingen af bægre og kors af keramik. Det hele går op i en højere enhed, når vi mødes med deres klasselærer og så bliver beriget med en kunstner. Jo, det er dejligt at være med.

Sigrid Petersen og Pool Callesen



Afslutning med forældre og bedsteforældre.

LUKNING AF KIRKER:

Er det løsningen?

I København har kirkefolk udpeget 17 københavnske kirker til lukning på trods af, at der i nogle af kirkerne kommer ca. 50 kirkegængere om søndagen. Det vi trænger til, er nok forandring, men der skal gå en rum tid. Det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. For mig ser det ud til, at menighedsrådene arbejder på sagen mange steder. Der er allerede sket ændringer. Vi har også Den Nye Aftale, som gør det letter at forstå Bibelen.

Interessen for at bevare vores religion og kirkerne er op til os alle. Vi kan ikke undvære religionen og vores kirker, som er så vigtig en del af vores kultur.

Jeg ved godt, at ikke alle mennesker tror på Vor Herre, men der kommer en dag i vores liv, hvor vi alle må erkende, at Vor Herre kommer vi ikke uden om, om ikke før så på den yderste dag. Det er min overbevisning. Hvad er vi uden Vor Herre og kirkerne? Det har jeg svært ved at se.

Skal kirkerne give overskud? Det er, som der står i en af aviserne: Kirken er da ikke en bagerbutik.

Kirken er også et rum, hvor du kan gå alene hen, om du vil og tænke over tilværelsen. Få stilhed og ro til at mærke, hvor står jeg lige nu. Kirkerummet giver en fornemmelse af den andagt og eftertanke, vi har brug for i de store skift i tilværelsen. Hvorfor i kirken? Der er Vor Herre mere nærværende.

Birthe Møller

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådsvalg

Som det nok er gået op for opmærksomme læsere af kirkebladet, skal der vælges et nyt menighedsråd d. 13. november 2012. Menighedsrådsmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Inden valget skal der afholdes et offentligt orienteringsmøde. Dette møde afholdes i vores sogn torsdag d. 6. september 2012 kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Der skal på mødet redegøres for menighedsrådets arbejde i den forløbne periode og for kommende opgaver og reglerne for opstilling af kandidater gennemgås.

Menighedsrådet har besluttet at holde opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet. Vi håber på, at der vil komme rigtig mange tilhørere og kandidater til mødet. Det er ikke en betingelse at kandidater har deltaget i orienteringsmødet, så hvis du er forhindret, men gerne vil stille dig til rådighed som kandidat til valget, kan du give besked til et af de nuværende menighedsrådsmedlemmer.

Hvis der kun indkommer én gyldig kandidatliste aflyses afstemningen d. 13. november, og personerne på opstil-

lingslisten fra d. 6. september er valgt i prioriteret rækkefølge (de første 6 som medlemmer af menighedsrådet, de næste 3 som suppleanter).

Ny organist

Vi i menighedsrådet er meget glade for, at vi pr. 1. juli 2012 kan præsentere Anne-Mette Karstoft som Varnæs sogns nye organist og korleder. Anne-Mette er uddannet kirkekorleder og organist fra Løgumkloster Musikskole i hhv. 1994 og 1995. Anne-Mette er bosat i Flensborg.

Anne-Mette har i 1988 på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus bestået diplomeksamen med blokfløjte som hovedfag og bl.a. klaver som bifag. Anne-Mette har siden været vidt omkring, bl.a. 8 år i Paris sammen med sin mand, der virkede som præst ved Frederikskirken. I disse år arbejdede Anne-Mette som organist og korleder. Også i Danmark har Anne-Mette været ansat som organist og korleder ved forskellige kirker. Vi føler os meget heldige, at Anne-Mette har valgt at arbejde i Varnæs sogn, og vi er meget glade for, at vores dygtige kor nu kan fortsætte uden afbrydelse.

Bibel til alle

Menighedsrådet og en gruppe borgere arbejder i øjeblikket på at skaffe midler til uddeling af en ny og tidssvarende Bibel til alle de husstande i Varnæs sogn, der ønsker at modtage den som gave. Biblen findes i et væld af udgaver, men vi har valgt Bibelselskabets nye skolebibel, fordi den indeholder Det Gamle Testamente, Det nye Testamente og Den

HUSK

Orienteringsmøde om
menighedsrådsvalget

tirsdag d. 6. sept. 2012 kl. 19.00
i konfirmandstuen, Varnæsvej 700

Nye Aftale. Sidstnævnte er Det nye Testamente oversat til nutidsdansk og den udgave, som i øjeblikket benyttes i kirken. Som optakt til Bibeluddelingen holder vi to arrangementer i kirken. Det første finder sted torsdag d. 25. oktober kl. 19.00, hvor Lone Hertz kommer. Lone fortæller om Johannes-evangeliet, og efter en kaffepause er der spørgsmål og debat. Torsdag d. 15. november kl. 19.00 har vi et mere lokalt funderet ar-

angement, bl.a. med medvirken af Birgitte Arendt, kunst i kirken (Birthe Møller) og noget om salmer og salmesang. Hvis det lykkes at få økonomien til at hænge sammen bl.a. med hjælp fra fonde ol. er det tanken, at vi vil husstands-omdele Biblen efter en festgudstjeneste, der indleder det nye kirkeår, søndag d. 2. december 2012.

Kirsten Krog

Bentes afskedsreception

Efter gudstjenesten d. 17. juni tog vi afsked med Bente, vores dygtige og afholdte organist gennem 20 år. Det blev til et par dejlige timer i konfirmandstuen med lidt godt at spise, gaver og taler. Menighedsrådet vil gerne endnu engang takke dig, Bente, for din mange-

årige indsats i vores sogn og håbe, at du må nyde din "nye" tilværelse.

Kirsten Krog





Gudstjenester

Sogneudflugt

Den årlige udflugt arrangeret af Danske Sømands- og Udlandskredsen, basarklubben, går i år til Husum, hvor pastor Torben Jørgensen vil vise os byens seværdigheder. Vi er så heldige, at menighedsrådet igen i år afholder udgiften til bustransporten, menigheden i Husum udgiften til kaffe, så det, deltagerne skal betale er det, et varmt måltid koster, godt 100 kr. Det spiser vi midt på dagen, skal derfor ikke have noget med selv. Vi kører fra parkeringspladsen ved kirken kl. 9 mandag den 3. september, holder ved Efterskolen i Bovrup, i Felsted og ved grænsen. Tilmelding senest 27. august til Grethe Petersen 74680214 eller præstegården 74680128.

Konfirmanderne

Undervisningen forud for konfirmationen Bededag, den 26. april 2013 kl. 10, begynder onsdag den 22. august kl. 8 i kirken. Der er forældre møde tirsdag den 21. august kl. 19 i konfirmandstuen for forældre og konfirmander. I dagene 24.-26. august deltager konfirmanderne i et arrangement for danske og tyske konfirmander i Lyksborg.

Tak

for bidragene til kirkebladet siden sidst, i alt 550 kr.

Ferie

Sognepræst Oliver Karst, Felsted afløser indtil den 19. august. Tlf. 74685307

August

- Søndag den 12. kl. 10.00
10.s.e.trin. Børnene på torvet.
Oliver Karst
- Søndag den 19. kl. 9.00
11.s.e.trin. Synderinden.
Oliver Karst
- Søndag den 26. kl. 9.00
12.s.e.trin. Jonas tegn.
Oliver Karst
- Fredag den 31. kl. 10.30
Plejehjemmet

September

- Søndag den 2. kl. 10.00
13.s.e.trin. Løsesum for mange.
- Søndag den 9. kl. 10.00
14.s.e.trin. Betesda dam.
- Søndag den 16. kl. 10.00
15.s.e.trin. Martha og Maria.
- Søndag den 23. kl. 10.00
16.s.e.trin. Lazarus. Høstgudstjeneste.
- Fredag den 28. kl. 10.30
Plejehjemmet
- Søndag den 30. kl. 10.00
17.s.e.trin. Ung vin.
- Søndag den 7. oktober kl. 10.00
18.s.e.trin. Det sande vintræ.

Adresser

Sognepræst Povl Callesen, Varnæs Præstegård,
tlf. 74 68 01 28, pca@km.dk

Graver Johnny Pedersen, Frejas Have 11,
6100 Haderslev, tlf. 74 68 14 42, varnaes-kirke@mail.dk

Organist Anne-Mette Karstoft,
Adelbyer Kirchenweg 34, 24943 Flensborg,
tlf. 0049-461-25299, Amp.karstoft@googlemail.com

Formand Kirsten Krog, Smedegade 14,
tlf. 74 45 89 84, krogkirsten@hotmail.com

Kirkeværge Erling C. Jørgensen, Stenagervej 1,
tlf. 74 68 08 26, stenager@post12.tele.dk